

Van de gestalten 1

Tekst: Kees van der Zwaard

Melodie: LvK, Gez. 122

1

Woord van God: zo spreekt de Heer.
Voor de mensen gaat hij uit,
die de raadselen ontsluit.
De profeet brengt ommekeer.

2

Hand van God: zo troost de Heer,
voor de mensen staat hij in,
aan ons zoeken geeft hij zin,
knielt naast ons als priester neer.

3

Recht van God: zo doet de Heer.
Hij doet wat hij heeft gezegd.
Hij brengt lief en leed terecht,
vecht als koning voor zijn eer.

4

Mens van God: zo leeft de Heer,
wordt een knecht tot in het stof,
komt te boven door het geloof.
Deze minste is veel meer.