



Lutheranen

- leven in de overtuiging dat het God is die uiteindelijk altijd Genade geeft aan mensen.
- weten dat ze zondig zijn, maar gaan niet gebukt onder de erfzonde (schuldig tot in het 3e en 4e geslacht) of het idee dat Gods Genade kan worden verkregen door Goede Werken te doen of een Aflaat te kopen.
- leven in het heden en hopen op een toekomst waarin we een 'hemel op aarde' creëren. 'Als ik wist dat morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag een appelboompje' zou Luther hebben gezegd.
- genieten van al het goede dat hen geschonken wordt met de mogelijkheid om om te zien naar de minder bedeeden.
- zijn zich er van bewust dat je als functionaris andere verantwoordelijkheden draagt en beslissingen kunt nemen dan je wellicht als privépersoon zou doen (Twee-Rijkenleer).
- achten de Bijbel belangrijk als een verzameling boeken waarin de relatie tussen God en de mensen beschreven staat. Het is niet altijd fraai wat daarin beschreven wordt en daarom moet het leven en de boodschap van die boeken doorzien worden met de bril van het Evangelie op. Het Evangelie is het goede nieuws van God waarin verteld wordt over het leven en de werken van Jezus. De boodschap is dat, naast Gods genade, geloof, hoop en liefde zeer belangrijk zijn.

Als mensen of instituten zich niet naar die boodschap gedragen, mag je een kritisch geluid laten horen, maar uiteindelijk gehoorzaam je aan de (door God ingestelde) overheid. De tien Geboden vinden Lutheranen een goede en praktische handleiding om het samenleven geordend te laten verlopen (Luthers kleine catechismus). Maar of een bijbelverhaal letterlijk waar is, interesseert een lutheraan eigenlijk niet.

- zien de Vader, Zoon en Heilige Geest als van 1 wezen met 3 verschijningsvormen (Triniteit). Maar Maarten Luther schreef ook 'Alles wat ik niet kan verklaren, noem ik God'. De relatie tussen mensen en die God is individueel en rechtstreeks (daar komt geen mens, priester of heilige tussen).
- hebben vieringen in dezelfde structuur als die in de rooms-katholieke kerk. Luther vertaalde de Bijbel en ook de liederen worden in de eigen landstaal gezongen. De Geneefse 150 gezongen psalmen (uit de Calvinistische traditie) kennen lutheranen pas sinds 1973 toen het oecumenische Liedboek voor de kerken haar intrede deed. Doop en Heilig Avondmaal zijn sacrament. Het huwelijk is dat niet. Waar je om een zegen kunt vragen over relaties, kan dat ook over een burgerlijk huwelijk.
- zijn dol op 'Goddelijke' klassieke muziek (en niet alleen van hun huiscomponist Bach) tijdens de diensten. De kerkmusicus en de dominee (ambtsdrager) hebben een gelijkwaardige rol in de dienst.
- hebben door de PKN een andere ambtsopvatting gekregen. Niet alleen de predikant, maar ook alle kerkenraadsleden zijn sindsdien ambtsdrager. De ouderling is medeverantwoordelijk geworden voor de inhoud van een kerkdienst.

