

Credo 1

Tekst: René van Loenen

Muziek: Bert Lassing



1. Wij ge - lo - ven in de schep - per van het le - ven,
in het licht dat le - vens - vor - men schiep,
in de bron die groei - kracht heeft ge - ge - ven,
in het woord dat ons bij na - me riep.
In het woord, in het licht van de lief - de.

2

Wij geloven in de mens van Gods erbarmen:
vleesgeworden woord dat ons bevrijdt,
Mensenzoon en broeder van de arme,
die ons voorgaat in zijn koninkrijk.

In het woord,
in de kracht
van de liefde.

3

Wij geloven in het woord dat vergezichten
opent voor de mens die daaruit leeft,
die zich naar dat visioen wil richten
door de geest die hij ontvangen heeft.

In het woord,
in de geest
van de liefde.

Wij ge - lo - ven in de schep - per van het le - ven,

in het licht dat le - vens - vor - men schiep,

in de bron die groei - kracht heeft ge - ge - ven,

in het woord dat ons bij na - me riep.

In het woord, in het licht van de lief - de.