

# Credo 1

*Tekst: René van Loenen*

*Muziek: Bert Lassing*



1. Wij ge - lo - ven in de schep - per van het le - ven,  
in het licht dat le - vens - vor - men schiep,  
in de bron die groei - kracht heeft ge - ge - ven,  
in het woord dat ons bij na - me riep.  
In het woord, in het licht van de lief - de.

2

Wij geloven in de mens van Gods erbarmen:  
vleesgeworden woord dat eens bevrijdt  
al de zijnen, maar toch eerst de arme,  
de verdrukte mens die buigt en lijdt.

In het woord,  
in de kracht  
van de liefde.

3

Wij geloven in het woord dat vergezichten  
opent voor de mens die daaruit leeft,  
die zich naar dat visioen wil richten  
door de geest die hij ontvangen heeft.

In het woord,  
in de geest  
van de liefde.

Wij ge - lo - ven in de schep - per van het le - ven,

in het licht dat le - vens - vor - men schiep,

in de bron die groei - kracht heeft ge - ge - ven,

in het woord dat ons bij na - me riep.

In het woord, in het licht van de lief - de.