

Heer, wij staan hier voor U

12 drempelgebeden

(V: voorganger; G: gemeente; K: kind)

V: Heer, wij staan hier voor U,
met ons geloof en onze twijfel,
met onze kracht en onze zwakheid,
met onze vreugde en ons verdriet.

G: HEER, BEHOED ONS, KEER ONS NAAR U TOE
EN SCHENK ONS DE ADEM VAN UW GEEST. AMEN.
(tekst: Henri Veldhuis)

V: Tot op het bot van ons bestaan
kent Gij ons, God,
zijt Gij met ons begaan.
Gij deelt in onze nood
tot in de engte van de dood.

G: GEEF ONS EEN TEKEN, TEGENDRAADS
AAN ONZE TWIJFEL. GOD, ONTSTEEK
UW LICHT OP DEZE PLAATS. AMEN.
(Tekst: René van Loenen)

V: God, in uw licht staan wij onwennig.
Wie zijn wij dat Gij ons roept,
dat Gij ons vinden wilt?

G: MAAK ONS DIENSTBAAR DOOR UW WOORD
MEDEDEELZAAM DOOR UW GEEST. AMEN.
(Tekst: René van Loenen)

V: Voor uw Geest, o God,
blijven wij vaak koud
en onverschillig.
Uw stem dreigt steeds weer
verloren te gaan
door alles
wat ons hoofd en hart vervult.

G: BESCHIJN ONS MET UW LICHT, O GOD,
EN RICHT ONZE VOETEN OP DE WEG VAN VREDE. AMEN.
(Tekst: Henri Veldhuis)

Voor Kerst

- V: God, wij, die zo vaak in duisternis wonen
hebben een ster gezien.
Wij, die zo vaak verward zijn in strijd
bidden om uw vrede op onze aarde.
Wij, vaak zo ver bij U vandaan,
zoeken naar Immanuel, God met ons.
- G: BRENG ONS BIJ UW KONINGSKIND
EN GEEF ONS VREDE. AMEN.
(tekst: *Henri Veldhuis*)

Voor Kerst

- V: Christus, onze Heer,
wij zijn maar gewone mensen,
en zelden komen onze mooiste dromen uit.
Al ons tekort en gemis,
leggen wij neer voor U.
- G: BEKROON ONS LEVEN
MET DE STER VAN BETHLEHEM. AMEN
(tekst: *Henri Veldhuis*)

- V: Heer, wij zijn mensen van U,
op zoek naar inspiratie,
op zoek naar een nieuw begin.
- G: VUUR ONS AAN MET UW LIEFDE.
- V: Woon in ons hart
als wij leeg zijn en zonder hoop.
Breng ons terug bij U,
als wij U hebben verlaten.
- G: VUUR ONS AAN MET UW LIEFDE. AMEN.
(Tekst: *Henri Veldhuis*)

Voor Pinksteren

- V: Vanuit Pasen opgestaan
en vervuld door uw Pinkstergeest,
zijn wij hier gekomen
om naar uw belofte uit te zien.
- G: MAAK ONS WAAKZAAM DOOR UW WOORD
VOL VERWACHTING DOOR UW GEEST. AMEN.
(Tekst: *Henri Veldhuis*)

V: Op de lange weg naar de nieuwe aarde
horen we vaak niet het roepen
van de mens die met ons gaat,
verdiept als we zijn in ons eigen leven.

K: U roept ons om mee te bouwen
aan uw nieuwe aarde.

G: DOE ONS HOREN, HEER.

V: Vergeef ons onze onverschilligheid
als we aan anderen voorbijgaan,
onze stappen niet richten naar hen.

K: Wij geloven en weten
dat U aan alle mensen denkt.

G: HEER, GA MET ONS OP WEG. AMEN.

V: Wij zijn gekomen
om hier samen te vieren
wat ons in de week
vaak zo slecht afgaat:
beeld van U te zijn.

G: HEER, LEER ONS
DE RECHTE WEGEN GAAN. AMEN.

V: God, die van mensen houdt,
wij leggen onszelf aan U voor
met alles wat ons bezighoudt,
met alles wat ons lukt
en alles waarin wij falen.
Help ons ons leven opnieuw te bezien
in het licht van uw heil.

G: GEEF ONS HET HART OM U TE VERWACHTEN
EN ELKAAR IN LIEFDE TE ONTVANGEN. AMEN

V: Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien, -

G: ZIE ONS HIER STAAN.

V: Uw Naam is dat Gij mensen helpt, -

G: WEES ONZE HULP.

V: en dat Gij ons bij name kent, -

G: LEER ONS U KENNEN.

V: Als wij hebben gezondigd
tegen U en elkaar

G: VERGEEF ONS DAN
IN JEZUS' NAAM.

V: Die hebt gezegd: Ik zal er zijn, -

G: WEES HIER AANWEZIG. AMEN.