

## De mensen van de nacht

*Tekst: Kees van der Zwaard*

*Melodie: -*

1

De mensen van de nacht  
zijn vrijwel afgelopen.  
Het donker dat nog wacht  
komt grimmig aangeslopen.  
De mensen van de nacht  
zijn als de doden.

2

De mensen van de nacht,  
ze vragen naar de aarde.  
De hemel is verdacht,  
verdaagd is alle waarde.  
De mensen van de nacht  
leven in woede.

3

De mensen van de nacht,  
ze woeden en ze woelen.  
Hun waken heeft de macht  
in alles wat ze voelen.  
De mensen van de nacht  
kunnen niet slapen.

4

De nachten van de mens,  
ze hijgen naar de dagen.  
Het zuchten van de Geest  
beademt in hun vragen  
de nachten van de mens.  
Zo moet het verder.

5

De mensen van de nacht  
gaan onderbroken wegen,  
ze leven onverwacht,  
gebroken onder zegen.  
De mensen van de nacht,  
ze gaan niet onder.