

## **Heer, herinner U de namen**

een lied bij de gedachtenis van de overledenen

*Tekst: Kees van der Zwaard*

*Melodie: LvK, Gez. 273*

1

Heer, herinner U de namen,  
ieder die gestorven is.  
Zie ons aan zoals wij kwamen  
uit de diepte, het verlies  
van de mensen, die wij dragen  
op de lippen, in ons hart,  
die wij missen sinds de dagen,  
dat de dood ons huis verwart.

2

Heer, U weet hoe vaak wij deelden  
van ons dagelijkse brood,  
hoe wij vochten, hoe wij speelden  
ongehinderd door de dood.  
Ooit bent U met ons begonnen  
aan een ware levensreis.  
Langs de wegen van verlangen.  
gaan wij biddend: breng ons thuis.

3

Uit het duister van de dalen  
zoeken wij uw nieuw gebied.  
Laat ons niet in schuld verdwalen,  
niet verzanden in verdriet.  
U bent onze hoop voor ogen,  
spreek één woord: je bent bemind,  
zoals Jezus werd bewogen  
met ontferming voor een kind.

4

God, gedenk de vele aardse  
tranen van verdriet en zorg,  
vang ze op, Heer, en bewaar ze  
in uw kruik van troost en borg;  
en ontvang de levensparels,  
die wij koesteren als een schat,  
wil hen in uw Rijk aanvaarden  
en gebruiken voor uw stad.