

Het lied van de vreemde vrouwen

adventslied bij Mattheüs 1: 1-17

Tekst: Kees van der Zwaard

Melodie: LvK, Gez. 482,

per week te zingen: A - 1- B, A - 2 - B, etc.

A.

Langs Abraham, Izak en Jakob
gaat God op weg met zijn kind;
tot over de grens staat zijn zoon op
in liefde die overwint.

1

Voor Tamar valt niets meer te hopen;
de lijn der geslachten loopt dood.
Zij kiest om zichzelf te verkopen,
zij haalt haar kind uit de goot.

2.

Door Rachab wordt ruimte geschapen,
belofte gered uit de val.
Bij haar ligt de toekomst te slapen
van lager naar hoger wal.

3

Het broodhuis is uitgestorven;
wat rest is een land dat niet telt.
Door Ruth wordt weer toekomst verworven,
geraapt als een aar langs het veld.

4

Het kind van de vrouw van Uria
brengt vrede op Davids troon.
Dan groeit uit de man van Maria
de naam der gewonnen zoon.

5

Zo staat in de lijn der verwachting
Maria van liefde bol.
In haar groeit het woord van ontroering.
De wereld wordt liefdevol.

B.

Getijden van moeder tot dochter,
verhalen van vader op zoon.
Het heil in de tijd ingevlochten;
bij God is niets ongewoon.