

## Lied van reisgenoten

*Tekst: Kees van der Zwaard*

*Melodie: LvK, Gez. 172*

1

Een mens te zijn op aarde  
is tasten naar het licht,  
is gaan als een nomade  
met ginds het vergezicht;  
de mensheid een parade,  
een optocht door de tijd,  
ten goede en ten kwade,  
ten einde en ten spijt.

2

Een mens te zijn op aarde  
is bang zijn voor het licht.  
De bonte maskerade  
verliest zijn schijngezicht.  
Wij struikelen en vallen,  
de eenheid is ver heen,  
zelfs God niet voor ons allen,  
vervreemd, verward, alleen.

3

Een mens te zijn op aarde  
is wachten op het licht,  
Bij wie gaan wij te rade?  
Hoe wordt de kloof gedicht?  
Er wordt voor ons gebeden  
door Hem, het Levenslicht;  
de Vaderlijke vrede  
straalt van zijn mild gezicht.

4

Een mens te zijn op aarde  
is komen aan dat licht,  
het is elkaar aanvaarden  
in wankel evenwicht,  
Als reisgenoten over  
een heuvel met een kruis,  
tot God in allen Eén is:  
wij worden kind aan huis.