

Over het leven in eenheid

een lied bij Efeziërs 4: 1-6

Tekst: Kees van der Zwaard

Muziek: Peter van de Woestijne

Wan - de - lend met God, ge - ke - tend aan zijn stem, ont -
ko - mend aan ons lot van o - ver bo - di - gen.
Om - gaan als Hij die dan - kend en dra - gend het
le - ven van men - sen door is ge - gaan, die
o - ver de gren - zen van mu - ren en vra - gen als
nieu - we mens is op - ge - staan.

2

Vermaning altijd mild

en kritisch in de troost.

Zorg, die de goedheid wil,

bewaart wat God verkoos.

Waardig als Hij
die dankend en dragend
het leven van mensen
door is gegaan,
die over de grenzen
van muren en vragen
als nieuwe mens
is opgestaan.

3

Genegen naar elkaar,
geduldig onder druk,
maak zo de ander waar.
Geloof maakt niemand stuk.

Liefde als Hij
die dankend en dragend
het leven van mensen
door is gegaan,
die over de grenzen
van muren en vragen
als nieuwe mens
is opgestaan.

4

Verenigd in de Geest,
gebonden met de band
van vrede die geneest
tot leven uit Gods hand.

Leven als Hij
die dankend en dragend
het leven van mensen
door is gegaan,
die over de grenzen
van muren en vragen
als nieuwe mens
is opgestaan.

5.

Vader van ons allen
Vader boven allen
Vader in ons allen
Vader door ons allen

Allen als Hij
die dankend en dragend
het leven van mensen
door is gegaan,
die over de grenzen
van muren en vragen
als nieuwe mens
is opgestaan.