

Kerstcantate ‘O kom, o kom’

Tekst: Kees van der Zwaard

Muziek: Toon Hagen

- kind: O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël.
- cantorij: licht wordt door duister afgeweerd
bitter en zoet worden omgekeerd
vrede en recht blijven ongeleerd
kwaad doet zich te goed
- kind: Hoelang, hoelang, Immanuël?
De hemel zwijgt, de aarde is een hel.
- cantorij: vrijspraak verkrijgbaar voor mooie geschenken
lippen veroordelen zonder te denken
- kind: Waarom, waarom Immanuël?
U bent zover, uw Naam is niet in tel.
- cantorij: mannen en zonen
wanen zich zonnen
mensen als goden
met macht om te doden
anderen sterven
kinderen erven
de blaffende stemmen
die dreunend beklemmen:
we wonnen, we wonnen, we wonnen!
- kind: mijn moeder is dood
en mijn vader heb ik al heel lang niet gezien
- kind: ik zoek naar mijn broer
want ik hoorde, hij is nog in leven, misschien
- kind: de aarde is leeg
en alleen, er komt niemand, al tel ik tot tien
- cantorij/allen O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël
- cantorij: kinderen spelen het oordeel uit
leiders verlangen geen teken
wagen beloften te breken
haasten zich weg met de buit

alles wat rest is een leeg verbond
angst regeert nagenoeg allen
mensen struikelen, vallen
liggen voor dood op de grond

cantorij: Kyrie eleison
O kom, o kom, Immanuël
Kyrie eleison
Verlos uw volk, uw Israël
Kyrie eleison
Hij is nabij, Immanuël

cantorij: Hij is nabij, hij is nabij...?
Wie zegt dat?

jongen
(uit het niets): Ik ben het.

cantorij: Wie zegt dat?

jongen: Ik zeg jullie, dat ik het ben.

cantorij: (onder elkaar)
Wie is dat?
Een jongen.
In veel te grote schoenen.
Midden tussen het puin.
Hij staat in het vuur.

(tegen de jongen)
Kijk uit voor je voeten.

(onder elkaar)
Hij doet zijn schoenen uit.
Wat moet hij?
Wie is hij?
Hij is onschuldig.
Hij komt dichterbij.

(tegen de jongen)
Ben je alleen?
Hoor je bij Israël?
Waar is de rest?

jongen: Ik ben de rest.

cantorij: Wie ben je?
Hoe heet je?

jongen: Ik ben van Immanuël.

cantorij: God met ons?

jongen: Kom, sta op.

cantorij: God met ons?
Maar hoe dan?
Wanneer dan?
En wie dan?

jongen: een kind wordt geboren
een zoon wordt gegeven

bitter en zoet worden omgekeerd
vrede en recht worden weer geleerd
duisternis wordt door het licht verteerd
liefde komt terecht

namen spellen dit Wonder uit
zwakheid die Gods Kracht beduidt
Vader van de eeuwigheid
Raadsman, Vredevorst

cantorij: een kind ons geboren?
een zoon ons gegeven!

Jezus Christus Immanuël

van vader op zoon
van moeder tot dochter
trekken de namen voorbij
gewoon ongewoon
door God uitgezochten
een rij, een refrein van heil

Abraham, Izak en Jakob
Tamar en Rachab en Ruth
Isaï, David en Salomo
de vrouw van Uria
de man van Maria
de namen tot Jozef aan toe

allen: Lofzang van Maria
tekst: Muus Jacobse
Zingt jubilate, 595 (melodie gezang 66)

cantorij:

van vader op zoon
van moeder tot dochter
trekken de namen voorbij
gewoon ongewoon
door God uitgezochten
een rij, een refrein van heil

Jezus Christus Immanuël

er gebeurt een begin
een kind komt eraan
als het kind van een kind van een kind

een vrouw maakt het mee
een man zingt zijn naam
op de adem van de wind

zijn naam is van ver
zo ver als een ster
onder ons heeft geen oor hem gehoord

Heer God spreekt hem uit
stuurt zijn zoon tot besluit
in een kind vervult Hij zijn woord

Jezus Christus Immanuël