

# Lied van het dagelijks brood

bij Exodus 16

*Tekst: René van Loenen*

*Muziek: Bert Lassing*

Tekst: René van Loenen; muziek: Bert Lassing

Leer ons, God, het brood te de - len, dat ons toe - valt dag aan dag  
brood dat uit de he - mel re - gent, brood waar - van je le - ven mag.

**Refrein**  
Gij, ons man - na, Gij ons brood, leer ons le - ven als be - vrij - den,  
uit - ge - lei - den uit de dood.

1

Leer ons, God, het brood te delen,  
dat ons toevalt dag aan dag,  
brood dat uit de hemel regent,  
brood waarvan je leven mag.

*Refrein:*

Gij ons manna, Gij, ons brood,  
leer ons leven als bevrijden,  
uitgeleiden uit de dood.

2

Leer ons God, de vrijheid smaken  
in het hart van de woestijn,  
dat wij levend van uw gaven,  
niet meer onderhorig zijn.

*Refrein*

3

Leer ons, God, het manna rapen  
zonder streven naar gewin,  
leer ons dat wij niet als slaven  
sloven zonder hart en zin.

*Refrein*

4

Leer ons, God, het brood genieten  
op de dag, u toegewijd  
dag om louter feest te vieren  
dag, onttrokken aan de tijd.

*Refrein*

*Koor*

1. Leer ons, God, het brood te de-len dat ons toe-valt dag am dag,  
 2. Leer ons, God, de vrij-heid sma-ken, in het hart van de woes-tijn,

brood dat uit de he-mel re-gent, brood waar-van je le-ven mag.  
 dat wij, le-vend van uw ga-ven, niet meer on-der-ho-rig zijn.

de he-mel re-gent  
 van uw ga-ven

*Gemeente*

Gij, ons manna, Gij ons brood, leer ons le-ven als be-vrij-den,

uit-ge lei-den uit de dood.