

De melaatse

lied van compassie
bij Marcus 1: 40-43

Tekst: René van Loenen

Melodie: LvK, Gez. 110

1

Je lichaam werd een loden last,
getekend was je leven.
Zo - mensonterend aangetast -
werd jij van huis verdreven.

2

Onrein verklaard en dus gedoemd
te leven als een dode
werd jij alleen als plaag genoemd
en naamloos uitgestoten.

3

Tot Jezus riep je: raak mij aan,
jij kunt mijn leven helen,
wees onderhuids met mij begaan,
wil in mijn lijden treden.

4

De mensenzoon trad op je toe
om even aan te raken
je diepste pijn en God weet hoe
hij onrein rein kon maken.

5

Hij - zo verstrikt in ons bestaan -
doorvoelde angst en lijden.
Nog raakt de Eeuwige ons aan
om zo ons te bevrijden.