

## **De tempelbeek**

bij Ezechiël 47: 1-2

*Tekst: René van Loenen*

*Melodie: LvK, Ps. 90*

1

Vruchtbaar is de streek waar de tempelbeek  
opwelt uit de bron die – zoals de zon  
licht en warmte geeft en geen einde heeft –  
altijd uit zal stromen, aan het licht zal komen.

2

Vruchtbaar is het land aan haar oevers want  
levend water vloeit, waar geboomte groeit  
dat, zo diep doordrenkt, altijd vrucht voortbrengt,  
aan de mens gegeven vrucht om van te leven

3

Water wordt gezond waar de beek uitmondt:  
leven in de zee wordt gevoed ermee,  
vissers aan de kant brengen op het land  
wat hun netten borgen in de vroege morgen.

4

Vier het tempelfeest, God is goed geweest:  
zijn gerechtigheid, stromend door de tijd,  
stroomt door het bestaan, gaat waar heil kan gaan,  
waar het uit kan stromen, aan het licht kan komen.