

In de dagen van

lied bij Micha

Tekst: René van Loenen

Melodie: LvK, Gez. 131 of 486

1

Het woord komt in de dagen van,
het raakt aan tijd en plaats gebonden.
Vervuld met kracht spreekt er een man,
die van godswege wordt gezonden.

2

De machtigen doen zich tegoed
aan alles wat hun macht doet blijken
en 's nachts wordt door hen uitgebreed
hoe men bij dag zich kan verrijken.

3

Geen zalvend woord, geen zachte hand
kan Sion voor zijn val bewaren.
Kwaad gaat voor kwaad niet aan de kant,
het zal zijn handlangers niet sparen.

4

Als dauw gepareld in de nacht
zal het begin zijn: laag verborgen
voor wie verblind de zon toelacht.
Zo daagt de messiaanse morgen.

5

Niet overweldigend maar licht
als in de grond ontkiemend leven
wordt in de schemer opgericht
wat aan de nacht werd prijsgegeven.

6

O mens, het is je aangezegd,
wat anders zou dit woord je vragen
dan trouw aan Hem en zo met recht
zijn beeld van liefde uit te dragen.