

Lied bij Prediker

Tekst: René van Loenen

Melodie: LvK, Gez. 488A

1

Alleen te leven om te zwoegen,
te zuchten voor de dag begint,
gedreven door een heilig moeten,
het is als najagen van wind.

2

Alleen te leven om te weten,
terwijl je nooit het antwoord vindt.
Gods daden zijn niet na te meten:
ook dit is najagen van wind.

3

Alleen te leven om te tellen
wat je vandaag of morgen wint,
maar niets kan je tevredenstellen,
het is als najagen van wind.

4

Alleen te leven om te dragen
en nooit weer worden als een kind,
altijd jezelf te overvragen,
ook dit is najagen van wind.

5

Geniet het leven als een gave.
Geen mens weet wat hij morgen vindt,
dus werp je brood uit op het water
en let niet altijd op de wind.