

Lied van de wijn

Tekst: René van Loenen

Melodie: LvK, Gez. 263 of 486

1

De schenker van het koninkrijk,
dat wij in deze kring betreden,
komt tastbaar binnen ons bereik
en schenkt ons hier en nu zijn vrede.

2

Hij zelf wil ons tot leeftocht zijn
wanneer de voorraad is geslonken.
Hij is de onverwachte wijn,
die feestelijk wordt uitgeschonken.

3

Zo heeft hij zich geopenbaard,
zo wil hij ons de voorsmaak geven
van wat hij voor het laatst bewaart:
de wijn die fonkelt van nieuw leven.