

Emmaüs



2. Hij was het die verwarring schiep,
hij die het volk bevrijden zou,
een mens die zich op God beriep.
Maar van zijn droom kwam niets terecht.
Zijn messiaanse weg liep dood:
hij werd gegrepen en berecht.

refrein

3. Die ons het woord heeft voorgeleefd,
de ogen ons geopend heeft
voor zijn aanwezig koninkrijk.
Die hier op ons te wachten staat
om onze reisgenoot te zijn,
met ons te delen brood en wijn.

refrein