

René van Loenen (Culemborg)

## LIED VAN DE KRUISWEG

1. Luc.18:31-43

Zie de Zoon, op weg gegaan.  
Voor de blinde blijft hij staan:  
ons gemis trekt hij zich aan.  
Kyrie eleison.

2. Luc. 22:39-46

Doodsbenauwd voor wat hem wacht  
bidt hij eenzaam in de nacht.  
Engel, kom en geef hem kracht.  
Kyrie eleison.

3. Luc. 22:47-53

Weerloos buigt de Mensenzoon  
voor de vuisten van de hoon,  
voor het brute machtsvertoon.  
Kyrie eleison.

4. Luc. 22:54-62

Petrus die het schouwspel ziet  
houdt zich schuil in het publiek.  
Jezus? Nee, die kent hij niet.  
Kyrie eleison.

5. Luc. 22:63-23:25

Hoor de leugens en de smaad  
op de kruisweg die hij gaat  
in zijn kleurig pronkgewaad.  
Kyrie eleison.

6. Luc. 23:33-43

Droombeeld lijkt het paradijs.  
Als het licht ten slotte wijkt  
wacht ons dan uw koninkrijk?  
Kyrie eleison.

.

RvL 06 02 13

t: René van Loenen; m: Gez. 178

The musical score is written on four staves in G major (one sharp) and 2/2 time. The lyrics are: 'Zie de Zoon, op weg ge - gaan. Voor de blin - de blijft hij staan: ons ge - mis trekt hij zich aan. Ky - ri - e e - lei - son.'