

Wij noemen je naam



1. Wij noe-men je naam



om wie je was:



een met - ge - zel



die ons is voor-ge - gaan,



in stil ver-trou - wen voor-ge-gaan.

2. Wij noemen je naam
om wie je was:
een mens als wij.
Je zwijgen raakt ons diep,
je zwijgen raakt ons stil verdriet.
3. Wij noemen je naam
om wie je bent:
door God geliefd,
gewijd in Christus' naam,
gewijd, gezaaid om op te staan.

T: René van Loenen
M: Marijn Slappendel