



Inspiratie en zingeving Culemborg

Programmaboekje najaar 2023

Protestantse Gemeente Culemborg

Gedeeltelijk in samenwerking met kerken in Culemborg en de regio

Welkom

Welkom bij dit najaarsprogramma van de Protestantse Gemeente in Culemborg. Het is een gevarieerd aanbod, voor het hoofd, hart en lijf, voor denkers en doeners.

In onze gemeente en daarbuiten zoeken mensen naar zin en betekenis in hun leven. Het is een zoektocht naar persoonlijk groei, naar de betekenis van de ander, naar samenlevingsvormen die ertoe doen, naar God, naar nieuwe vormen van christendom. Die zoektocht speelt zich af in het hoofd, in rituelen, muziek en dans in poëzie, meditatie, in kunst en activisme.

U kunt zich in dit najaarsprogramma laten inspireren door boeken met interessante inleiders, door muziek, eigentijdse psalmen, een goede film, door een diner-pensant, bijbels koken, koffiegesprekken met een thema, sacrale dans en door samen helende kunst te maken.

Het najaarsprogramma is samengesteld door de werkgroep Leren van de Protestantse kerk Culemborg. Bij enkele onderdelen is er een samenwerking met de Raad van Kerken Culemborg en protestantse gemeenten in de regio.

Wij wensen u veel plezier en inspiratie met dit aanbod. Graag tot ziens op een van de bijeenkomsten. Ook als u geen lid bent van de Protestantse Gemeente Culemborg, bent u van harte welkom.



Namens de werkgroep Inspiratie & Bezinning
Jan Goed

Struinen door Psalmen Anders

*Er zingt een lied in mij dat nooit zal doven.
Het leidt mij langs het tij van dag en nacht.
De melodie gaat mijn verstand te boven
Maar altijd heeft dat lied mij thuisgebracht.
Lied 42b, refrein, Jan Beuving*



Catrien Posthumus Meyjes

Vorig jaar zomer zag - onder verantwoording van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) - een nieuw psalmenboek het licht: *Psalmen anders, een officiële aanvulling bij het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk* (2013).

Het programma *Struinen door Psalmen anders* biedt u op zaterdagmiddag 23 september in de Sint Pieterskerk in Tricht de gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe bundel, die een verscheidenheid aan nieuwe psalmvormen bevat, zoals refreinlied, canon, spoken word (met gezongen antifoon) en antwoordpsalm.

Bekende en minder bekende namen van dichters en componisten in deze bundel zijn Maria van Daalen, Maria de Groot, Wiel Kusters, René van Loenen, Alexis de Roode, Marijn Slappendel, Willeke Smits, Sytze de Vries en Kees van der Zwaard.

Een middag struinen door Psalmen anders geeft een goed beeld van de bundel en hoe het kan worden gebruikt in de eigen context. Dat gebeurt natuurlijk zingend, begeleid door Catrien Posthumus Meyjes en Marijn Slappendel. Redactielid Roel Bosch licht de psalmen toe.

De middag is bedoeld voor gemeenteleden, muzikanten, organisten, voorgangers, cantores, zangleiders, dirigenten en overige geïnteresseerden uit de West-Betuwe.

Tijdstip: zaterdagmiddag 23 september om 14.30 uur

Waar: Sint Pieterskerk Tricht, Kerkstraat 6

Toegang is vrij (een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld)

■ Lokale en regionale samenwerking

Kijken door een andere bril

Kijken door een andere bril - God 9.0 – lezing door Piet van Veldhuizen

De ontwikkelingspsychologie beschrijft de fasen waarin ons menselijk bewustzijn zich ontwikkelt: van zuigeling via kleuter naar peuter, scholier, puber – de lange weg naar rijpe volwassenheid. Als het goed is, ontwikkelt ons geloof en ons Godsbeeld mee. Soms hoor je dat iemand liever een kinderlijk geloof houdt, maar een geloof dat niet pubert kan ook niet volwassen worden. Over die groei van het geloof, fase voor fase, gaat dit boek.

Gott 9.0 is geschreven door drie Duitse auteurs die naast theologen met ruime pastorale ervaring ook werkzaam zijn als psychotherapeuten. De schrijvers van dit boek laten zien dat met elke nieuwe fase in ons leven ook een nieuw godsbeeld en een nieuwe kwaliteit van geloven ontstaat. Het boek nodigt voortdurend uit om in de spiegel te kijken. Soms is dat confronterend, soms ook een feest van herkenning.

Piet van Veldhuizen:

‘Het boek heeft mijzelf zeer geholpen om mijn plek te bepalen, als een soort soloreligieuze zoeker die toch een fulltime baan in de kerk heeft als predikant. Het heeft me ook geholpen om ontspannen om te gaan met het feit dat elk spiritueel afdak (zoals de kerk) slechts een halteplaats is, die gevonden maar ook weer losgelaten kan worden. Zonder haltes geen verkeer, maar een halte moet niet de ambitie hebben om een woonhuis of rusthuis te worden.’



Piet van Veldhuizen
(www.woordenmetzielenzin.nl)
is theoloog en predikant in Hendrik Ido Ambacht. Hij vertaalde het boek *Gott 9.0* in het Nederlands en is onder meer de auteur van het boek *‘Verzet geen bergen!’*.

Tijdstip: Donderdagavond 28 september om 20.00 uur

Waar: Open Hof (Beethovenlaan 2) in Culemborg,

Aanmelden: niet nodig

Marion Küstenmacher
Tilman Haberer
Werner Tiki Küstenmacher

GOD 9.0



De spirituele
groeikansen
van het christendom

„Een bijzonder
belangrijk boek.
Pionierswerk!“
Ken Wilber

God 9.0 – leeskring met Elsje Braam

Dit boek geeft veel gespreksstof en is bij uitstek geschikt voor een leeskring.

Het geeft inzicht in je eigen religieuze groei.

Ook spannend is de zelftest die voorin het boek is opgenomen.



Elsje Braam is predikant en als
ouderenvastor verbonden aan de
Protestantse Gemeente Culemborg

Opgeven voor de leeskring kan bij Elsje Braam (elsjebraam@gmail.com) onder vermelding
leeskring God 9.0. Voor de leesgroep geldt een maximaal aantal deelnemers.
Van harte welkom.

Bijbels koken met Theo Brunsveld

Op vrijdagavond 6 oktober gaan we onder leiding van onze eigen kok Theo Brunsveld 'Bijbels Koken'.

Met maximaal 10 personen zullen we samen 5 door Theo samengestelde gangen bereiden, die we na het bereiden ook samen zullen opeten.

Tussen de maaltijdgangen door is er ruimte voor ontmoeting en gesprek. In deze eerste avond komen meteen heel wat grote Bijbelse thema's voorbij: hemel, aarde, Jezus Christus, God en de duivel.

De kookformule is in Nederland bekend geworden door dominee Han Wilmink uit Zwolle, die onder anderen het kookboek 'Bijbels Culinair' schreef.

Bij Bijbels Koken gaat het niet om het koken van recepten die in de bijbel staan; het meeste van wat er toen gegeten werd zouden onze magen niet aankunnen.

Bij Bijbels Koken gaat het om samen koken en eten naar aanleiding van een Bijbels verhaal, feest, of persoon. De keuken van het huidige Midden-Oosten vormt vaak een inspiratiebron.



Tijdstip: vrijdagavond 6 oktober van 17.00 - max 23.00 uur, inclusief bereiden, eten en opruimen.
Waar: Open Hof (Beethovenlaan 2) in Culemborg
Eigen bijdrage: 12,50 euro per persoon.
(Ligt het buiten je budget, laat dat dan even weten).
Maximumaantal deelnemers: 10 personen.
Aanmelding vooraf noodzakelijk:
dswilkinson@gmail.com

Zin in Film – De Rode Ziel

Film: Jessica Gorter *De Rode Ziel*

Tijdens de Perestrojka bevond documentaire-
maakster Jessica Gorter zich in St. Petersburg.
Vanaf die tijd raakte zij gefascineerd door
Rusland en haar bewoners. Zij maakte
daarover inmiddels 5 documentaires.
Op 12 oktober vertonen wij *De Rode Ziel*.
In deze film komen diverse Russen aan het
woord, met heel uiteenlopende meningen,
ervaringen en belangen; een wereld vol
tegenstrijdigheden. Zowel de pijn aan, als de
trots op Rusland komen fraai in beeld.
Na de film (92 minuten) en een korte pauze,
gaan we graag met elkaar in gesprek.

*Moviemeter: De Rode Ziel ontbloot de psyche
van de hedendaagse Rus en toont daarmee een
wereld vol tegenstrijdigheden. In een mozaïek
van portretten van gewone Russen, jong en
oud, wisselen verhalen van overwinning en pijn
elkaar af. Trotse verhalen over hoe het land
onder het communistisch ideaal floreerde,
staan lijnrecht tegenover pijnlijke
herinneringen aan hongersnood, geweld
en verraad. Niet zelden blijken deze
paradoxe zienswijzen zich genesteld te
hebben in één persoon.*



Tijdstip: Donderdagavond 12 oktober 19.30 uur
Waar: Open Hof (Beethovenlaan 2) in Culemborg.
Aanmelden: voor 7 oktober bij jmdenhertog@kpnmail.nl



Jan en Bettie organiseren al jaren voor de
Raad van Kerken Culemborg 'Zin in Film'

Bibliodans – o.l.v. De 7evendehemel

In bibliodans stap je in een verhaal door ermee te gaan bewegen. Elementen uit het verhaal zet je om in bewegingen. Je eigen bewegingen. Er zijn geen vaste danspassen. Je laat een beweging van binnenuit opkomen en volgt wat er komt. Een beeld uit het verhaal of een werkwoord, een richting of een ruimte, verwondering of herkenning vormt de aanzet tot beweging. In de dans die ontstaat, opent zich het verhaal opnieuw, soms verassend anders dan je gedacht had, soms als een feest van herkenning. We dansen op de tekst van psalm 1 *'als een boom, wortelend waar water stroomt'*.

Om aan bibliodans mee te doen, heb je geen danservaring nodig. Iedereen vindt immers z'n eigen beweging.



Susanne de Jong-Tennekes is theoloog. Als docent bibliodans maakt ze deel uit van de 7evende hemel.



Tijdstip: Woensdagavond 25 oktober 19.30 uur
Waar: Open Hof (Beethovenlaan 2) in Culemborg.
Aanmelden: voor 18 oktober aanmelden bij Jan Goed (j.goeed@icloud.com),
voor bibliodans geldt een maximum van 20 deelnemers.

Nieuwe Kruisvaarders

Interactieve Lezing

'Nieuwe kruisvaarders' - Sander Rietveld

Op woensdagavond 1 november verzorgt Sander Rietveld een interactieve lezing naar aanleiding van zijn boek *'Nieuwe Kruisvaarders - de heilige alliantie tussen orthodoxe Christenen en rechtspopulisten'*.

Het boek verscheen in 2021, maar is nog steeds bijzonder actueel. Sander Rietveld analyseert het soms stilzwijgende, soms openlijke verbond tussen (orthodoxe) Christenen en rechtspopulisme. Sleutelbegrip in zijn boek is 'het Rijk van God' als politieke categorie. Hij gaat in zijn boek niet alleen in op de politieke situatie in Nederland, maar trekt lijnen over de hele wereld. Het is een mix van een persoonlijk, beschrijvend, zorgvuldig en onderzoeksjournalistiek boek. Voor iedereen met interesse in het kruisvlak tussen politiek en Christendom!

Tijdstip: Woensdagavond 1 november

20.00 uur

Plaats: Open Hof

Aanmelding niet nodig.



Sander Rietveld werkt als onderzoeksjournalist voor het programma Zembla. Momenteel werkt hij aan een uitzending over transgenderzorg. Hij houdt zich ook nu nog bezig met de verhouding tussen rechtspopulisme en conservatief christendom.



Diner Pensant met Desiree Berendsen

Op zaterdag 18 november verzorgt Desiree Berendsen met een kok een 'Diner Pensant'. Over levensfasen.

Goed eten, goed drinken en een goed gesprek. Dat is een diner pensant: een etentje waarbij je aan het denken wordt gezet. Onder het genot van een vijfgangenmenu bespreek je de vragen van het leven met je tafelgenoten.

Elke levensfase heeft zijn eigen dynamiek, waardoor het kan lijken of een mens zichzelf in elke nieuwe fase opnieuw moet uitvinden. Hoe doe je dat? Hoe neem je afscheid van de vorige fase en ga je over naar de volgende? Heeft elke levensfase zijn eigen typische karakteristieken of verschilt dat per persoon? Dit soort vragen bespreken we bij een goede maaltijd, onder de bezielende leiding van Desiree Berendsen.

Het gaat daarbij om de vragen en het gesprek, niet om antwoorden of wat juist zou zijn. Tijdens de verschillende gangen bespreken we het thema vanuit verschillende invalshoeken. Elke disgenoot is gespreksgenoot. Desiree en kok Anne Klein Robbenhaar verzorgen een vijfgangendiner met bijpassende wijnen. Met eventuele dieetwensen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.



Ik ben een filosoof die van koken en lekker eten houdt. Ik ben een theologe die graag Reve leest en naar Dolly Parton luistert. Ik ben een nuchtere Achterhoekse die ruim tien jaar studierend van het Amsterdamse leven genoten heeft. Ik ben een gepromoveerd godsdienstfilosoof die graag roeit. Ik houd van mensen, van mijn kamertje en schrijven. Ik breng theorie en praktijk bij elkaar. Praat met conciërges en bestuurders. Ik sta altijd open voor nieuwe ideeën.



Tijdstip: zaterdag 18 november van 18.00 - 23.00 uur

Waar: Open Hof (Beethovenlaan 2) in Culemborg

Aanmelding vooraf verplicht bij: j.goed@icloud.com Er is een maximum van 8 personen.

Bij een grotere aanmelding herhalen we het diner-pensant in het voorjaar 2024.

Kosten: 50 euro per persoon voor de vijfgangenmaaltijd inclusief bijpassende wijnen.

Creatief gedenken

De laatste week van het kerkelijk jaar staat in het teken van gedenken van onze dierbaren, die ons ontvallen zijn. In die tijd willen we jou/u de mogelijkheid geven om die gedachtenis creatief vorm te geven.

Dat gebeurt in een kleine groep van maximaal 10 personen op 23 november in de avond. Je/U wordt begeleid bij het maken van een gedenkkussen.

We gaan o.a. werken met een eenvoudige vilttechniek of met eigen resten textiel/stof met herinneringen (b.v. stropdassen/sjaals/resten van (zelfgemaakte en/of gedragen) kleding). Het is ook mogelijk om een op textiel afgedrukte foto van je dierbare of van een bijzondere plek of herinnering te verwerken op het kussen. Zie bijgaande foto's voor een indruk. Er is natuurlijk ook nog alle ruimte voor eigen ideeën/wensen/inbreng.



Mirjam Fonteijn-Slagter is beeldend therapeute en geeft workshops rond thema's



Willie Dekker, verpleegkundige en graag creatief bezig, alleen of met anderen

gebruik van foto's



vilttechniek



Tijdstip: donderdagavond 23 november van 19.30 - 22.00 uur

Waar: Consistorie Grote of Barbarakerk in Culemborg

Mirjam Fonteijn en Willie Dekker zorgen voor de begeleiding.

Opgeven: vóór 9 november 2023 op de onderstaande E-mailadressen

mirjamfonteijn@gmail.com of willie.dekker@outlook.com

Koffie - koek - met thema

Koffie - koek - met thema in de Grote of Barbarakerk

Voor sommigen is het een vast gebruik. Even koffiedrinken op dinsdagochtend in de Barbarakerk na een bezoek aan de markt. We willen daarop aansluiten met een bijzonder koffiemoment, met 'koffie-koek en thema'. Iedere eerste dinsdagmorgen van de maand nodigen we een bijzondere gast uit, een gemeentelid met een bijzonder verhaal of een interessant thema. Jan Harthart wil het met u hebben over de ziel. Henk Willigenburg is maker van een website met toonaangevende christen uit onze geschiedenis. Zo zijn er nog velen in onze gemeente die iets bijzonder kunnen vertellen. Wie de bijzondere gast zal zijn kunt u de week ervoor lezen in de Weekbrief. Als het nog warm genoeg is zitten we in de grote kerkrimte (koffiehoek) en bij kou trekken we ons terug in de consistorie. Wat de temperatuur ook is, de hoofdingang staat op dinsdagmorgen altijd open.



Nettie Boon is gastvrouw bij koffie-koek-thema



Tijdstip: Iedere eerste dinsdagochtend van de maand 10.30 - 12.00 uur; de kerk is om 10.00 uur open. Voor dit najaar zijn de kerk-koek-thema-bijeenkomsten op 3 oktober, 7 november en 5 december.

Waar: Grote of Barbarakerk (Grote Kerkstraat 4) Culemborg

Iedere dinsdagmorgen - ook als er geen thema is - kunt u koffiedrinken in Grote of Barbarakerk van 10.00 - 12.00 uur.



Betuwse Leergang

Najaar 2024/voorjaar 2025 Betuwse Leergang 'De namiddag van het Christendom'

In de eerste jaren van 2000 was het een begrip in onze regio: *de Betuwse Leergang*.

Diverse predikanten en pastores hadden de handen ineengeslagen en boden een regionale serie lezingen aan, waarbij de diverse kerkgebouwen bij toerbeurt als ontmoetingsplek fungeerden.

Komend najaar wordt een doorstart gemaakt, georganiseerd door de predikanten van de protestantse gemeenten Culemborg, Beesd, Rhenoy en Gellicum, Deil en Enspijk, Buurmalsen en Tricht, respectievelijk ds. Wilko Nijkamp, ds. Joline van Poppel, ds. Wim Dekker, ds. Henk van Kapel en ds. Henk Fonteijn.

Thema voor deze leergang, die acht avonden omvat, vier in het najaar en vier in het voorjaar, is het recente boek van de Tsjechische priester/filosoof Tomas Halik: *'De namiddag van het christendom'*.



In dit boek wordt diep ingegaan op de hedendaagse situatie van de christelijke kerk in -vooral- West-Europa. Halik is van mening dat de crisis waarvan we getuige zijn, nodig is om tot een volwassen christendom te komen, dat ontwaakt is uit geestelijke sluimer en zelfgenoegzaamheid en nu pas werkelijk aan haar roeping in deze wereld toekomt. 'Namiddag' daarbij niet op te vatten als 'vijf voor twaalf', maar als de vooravond van de nieuwe dag, die immers volgens de Bijbelse telling in de avond begint. Halik wil juist een hoopvolle boodschap brengen. Hij besluit zijn boek met de woorden: 'Laten we niet het moment missen waarop de eerste ster aan de avondhemel verschijnt.'



Gegevens over de leergang op pagina 14

Tomas Halik

Betuwse Leergang

De bespreking vindt telkens op donderdag plaats en wel als volgt:

21 september, in de Sint Pieterskerk in Tricht, inleiding en hfd. 1 en 2 door ds. Henk Fonteijn

26 oktober, in de Mariakerk van Enspijk, hfd.3 en 4, door ds. Wim Dekker

16 november, in de Sint Pieterskerk in Beesd, hfd.5 en 6, door ds. Joline van Poppel

14 december, in de Sint Pieterskerk in Tricht, hfd. 7 en 8, door ds. Henk van Kapel

18 januari, in de Open Hof in Culemborg, hfd 9 en 10, door ds. Henk Fonteijn

22 februari, in de Sint Pieterskerk in Tricht, hfd 11 en 12, door ds. Wilko Nijkamp

21 maart, in de Mariakerk van Enspijk, hfd13 en 14, door ds. Wim Dekker

18 april, in de Barbarakerk in Culemborg, hfd 15 en 16, door ds. Wilko Nijkamp

Aanvang steeds 19.30 uur, afsluiting rond 21.30 met een kort liturgisch avondgebed.

Aan de deelnemers wordt een bijdrage van 5 euro per avond gevraagd voor koffie, thee en verwarming, op de avond zelf contant te voldoen.

Aanmeldingen vanaf heden bij: Henk Fonteijn, henkfonteyn@gmail.com,

of via WhatsApp: 0614230579

■ Regionale samenwerking

Met Luther vieren

Cursus Leren van Luther 2023-2024

Liturgische spiritualiteit - Met Luther vieren

Er is al een aantal jaren de cursus Leren van Luther. Protestantse theologie is niet te begrijpen zonder kennis van het gedachtengoed van de kerkhervormer Maarten Luther (1843-1546).

In de cursus Leren van Luther wordt ieder jaar op een andere wijze aandacht gegeven aan wat Luther en zijn gedachtengoed voor ons in deze tijd kan betekenen. Dit jaar met het thema 'Met Luther vieren'. Luther en de Lutherse traditie echt leren kennen waar het spannend wordt: dat is het doel van de cursus.

Want waarom kenmerken Lutherse vieringen zich door zo'n uitgebreide liturgie. Wat voor spiritualiteit roept dat op.

Liturgie raakt door haar vorm en inhoud al onze zintuigen.

We ervaren schoonheid, komen in beweging en zijn samen

zingend en sprekend betrokken op de dingen van God. In deze cursus gaan we lezen wat Luther daarover zegt en oefenen verschillende liturgische vormen.

Er zijn 4 bijeenkomsten met: prof. dr. Markus Matthias (8/11); Theo van Willigenburg of ds. André van der Stoel (15/11); ds. Willy Metzger (6/12) en ds. Susanne Freytag of ds. Marlies Schulz (9/1).



Marion van de Werf is uw gastvrouw in de Lutherse kerk in Culemborg



Tijdstippen: woensdagavonden op 8 november, 15 november, 6 december en dinsdagavond op 9 januari (2024) van 19.30 - 21.00 uur
Kosten: € 20 (incl. koffie/thee, readers)
Waar: Lutherse kerk in Culemborg, Achterstraat 2-4
Opgeven: elg.culemborg@live.nl (voor 1 november)

Ook op andere tijdstippen en locaties wordt de cursus gegeven.

Ook online kunt u deelnemen of een gemiste bijeenkomst inhalen. Zie hiervoor de website www.lerenvanluther.nl

Najaarsprogramma 2023

23/9 (za-middag)	13.30 – 17.00	Psalmen Anders	Sint Pieterskerk Tricht		pag. 3
28/9 (do-avond)	20.00 – 22.00	Lezing - God 9.0 -	Open Hof Culemborg		4
Na 28/9	In overleg met deelnemers	Leesgroep God 9.0	Open Hof		5
6/10 (vr-avond)	17.00 – 23.00	Bijbels Koken	Open Hof	Opgeven: max. 10 pers.	6
12/10 (do-avond)	19.30 – 22.00	Zin in Film	Open Hof		7
25/10 (wo-avond)	19.30 – 22.00	Bibliodans	Open Hof	Opgeven: max. 20 pers.	8
1/11 (wo-avond)	20.00 – 22.00	Lezing -Nieuwe Kruisvaarders -	Open Hof		9
18/11 (za-avond)	18.00 – 23.00	Diner Pensant	Open Hof	Opgeven: max 8 pers.	10
23/11 (do-avond)	19.30 - 22.00	Creatief gedenken	Grote of Barbarakerk Culemborg	Opgeven: max. 10 pers.	11
Eerst di-ochtend van de maand	10.00 – 12.00	Koffie-koek- met thema	Grote of Barbarakerk Culemborg	Inloop	12
21-9-2023 t/m 18/4 2024 (do-avonden)	19.30 –21.30	Regionale leergang De Namiddag van het Christendom	Verspreid over de regio	Opgeven	13
8/11, 15/11, 6/12 en 9/1/2024	19.30 – 21.00	Vieren met Luther	Lutherse kerk Culemborg	Opgeven	15

Het najaarsprogramma is opgesteld door de taakgroep Leren van de Protestantse Gemeente Culemborg. Leden van de taakgroep zijn: Mirjam Fonteijn, Jan den Hertog, Wilko Nijkamp, Hélène van Oorschot en Jan Goed

Psalmen Anders: initiatief Protestantse Gemeente en Raad van Kerken in Culemborg; organisatie: Catrien Posthumus Meyjes en Roel Bosch vanuit de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK), samen met René van Loenen, Marijn Slappendel en Wilko Nijkamp van de Protestantse Gemeente Culemborg; uitvoering: regionale samenwerking van de protestantse gemeenten Culemborg, Beesd, Rhenoy en Gellicum, Deil en Enspijk, Buurmalsen en Tricht

De Namiddag van het Christendom: de leergang is een regionale samenwerking van de protestantse gemeenten Culemborg, Beesd, Rhenoy en Gellicum, Deil en Enspijk, Buurmalsen en Tricht

Luther cursus: organisatie Evangelische-Lutherse Gemeente Culemborg

Aan de bijeenkomsten zijn - tenzij anders vermeld – voor u geen kosten verbonden en iedereen is van harte welkom. Uiteraard zijn we blij met iedere gift. U kunt een bijdrage over maken op NL20 RABO 0373 7175 12 t.n.v. Protestantse Gemeente Culemborg, onder vermelding 'Programma Inspiratie en Zingeving'.

Afbeelding voorpagina Mirjam Fonteijn, vormgeving programmaboekje Peter Steutel