

Tekst bij de verbeelding op 6 september 2015 (Kees van der Zwaard en ds. Helma van Loon)

- 1 *geloof is de bodem onder alles wat we hopen
geloof toont de waarheid van wat we niet zien*
- 2 *ja hoor, mooie definitie
zo klaar als een klontje
en als dominee moet ik nu keurig 'ja en amen' zeggen natuurlijk
maar ik kan er niets mee,
snap er niets van
de woorden hangen ergens ver weg,
hoog in de lucht
het is zo niet tastbaar
niet mee voelbaar voor mij
zo hoofd...*
- 3 *geloof drijft mensen voort
geloof laat ons zien dat de wereld is begonnen met een woord
hoor, God spreekt en het is er*
- 4 *waar dan?
hoe dan?
hoor ik iets?
zie ik iets?*
- 5 *het zichtbare ontstaat uit het onzichtbare*
- 6 *iets uit niets
ergens uit nergens
ja, daar wordt het duidelijk van zeg*
- 7 *kijk, daar gaan de mensen
ze geloven wat ze niet zien
in geloof gaat Abel
hij offert uit zijn hart
die geur hangt nog in de lucht
hoe anders dan Kaïn
die gaat vergelijken
over de weg van het bloed
blind voor het onzichtbare
blind van woede*

2

8 nou, ik zie gewoon twee broers hoor
de één doet precies hetzelfde als de ander
wat is er dan anders aan de één?
en dan gaat hij ook nog dood, die gelovige Abel?
hoe oud was hij toen eigenlijk?
geloven en lang leven
kan dat niet gewoon samen gaan?

9 *in geloof gaat Henoch
verder
voorbij de dood
zonder te sterven
opgenomen in Gods blijdschap*

10 hij wel, Henoch,
wat een leven,
wat een geluk
lang en gelukkig leven
dan wil je wel geloven, ja

11 *in geloof is alle vreugde van de wereld
blijdschap voor God
in elke lach is God aanwezig*

12 en ook in elke traan?

13 *in geloof bouwt Noach een reddingsboot
nog voor het water komt
hij heeft alleen de hoop op gerechtigheid*

14 geloven in een onverwoestbare boot,
in twee aan twee en daarom toekomst
geloven in alle kleuren van de schepping
als een boog vol hoop van hier tot gunter
natuurlijk wordt God daar vrolijk van

zou ik het kunnen?

heb ik dat ook?

iets doen of laten waarvan ik denk: hoe kom ik hier nu bij?

iets doen of laten terwijl iedereen zegt: 'onzinnig gewoon'

*15 in geloof verstaat Abraham een stem
in geloof is het de stem van God: ga!
en Abraham gaat
de weg van de belofte
naar het ongeziene land
in geloof zet hij zijn tent op
in geloof ziet hij de stad van God*

16 heb je er weer zo één
waarbij je denkt:
hoe zo? waarom?
ja, ik zie hem staan en gaan, Abraham
met z'n oren en ogen wagenwijd open
met grote lege handen
onder een eindeloze sterrenhemel
ontelbaar veel zandkorrels onder zijn voeten

maar waar blijft dat kind,
die zoon van de belofte?

er is geen kind
hoe kan het ook?
laat me niet lachen
zijn vrouw is veel te oud

*17 in geloof draagt Sara haar kind
voorbij de wanhoop
voorbij onvruchtbaarheid*

*in geloof ziet zij
het strand in een zandkorrel
de melkweg in een ster*

18 wat lach je Sara?
hoe dat kan, vraag ik me af
wat zeg je?
'ach, kind, je weet niet half'

*19 in geloof leven zij allen als vreemdeling op aarde
gast aan tafel
in geloof sterven zij
vol verlangen naar volledigheid*

reikhalzend naar God alles in allen

*in geloof
is één glimp genoeg
één vonk van het vuur
één flard van de hemel*

*in geloof
bouwt God met één steen zijn stad*

*in geloof
geeft Abraham zijn zoon over
zijn belofte uit handen*

*in geloof zegent Isaak zijn zonen
Jacob en Esau - voorbij de broedertwist.*

- 20 Jacob, wacht, dat gaat me te snel
ik heb iets met Jacob, met zijn verhaal,
met die droom van hem
die droom over een ladder
Jacob, zag toch een ladder in de nacht,
en toen, ja, toen wist hij zich weer verbonden
met zijn God

tijd en eeuwigheid
aarde en hemel
ze waren samen, vielen samen
God die aanwezig was op de plaats waar hij was,
zo ontdekte Jacob

God die is waar jij bent
waar je ook bent
waar ik ook ben

wij mensen als ladders
staande en gaande op aarde,
voor eens en altijd verbonden met boven
hemel, God, zeg het maar
zie het maar

ik ben een ladder geloof ik

5

Hij daalt
ik klim

21 *in geloof legt Jacob zijn handen
op de zonen van Jozef
kinderen van een lange liefde*

*in geloof kiest Jozef het land van belofte
als laatste rustplaats*

in geloof verbergen Mozes' ouders hun kind.

22 ook zo'n verhaal
een kind in een mandje op de stroom

ik denk dan meteen aan die foto in de krant
van dat jongetje van drie,
dood gevonden op het strand

zijn ouders wilden hem ook bewaren
een toekomst geven...

zo niet voor te stellen,
dat ze het waagden die ouders van Mozes
het had zo anders kunnen gaan

23 *in geloof kiest Mozes niet voor een prinsheerlijk leven
ten koste van slaven en slachtoffers*

*in geloof ziet hij Gods licht als de schat van zijn hart
in geloof verlaat Mozes angstland Egypte
onzichtbare liefde is groter dan zichtbare woede*

*in geloof viert hij feest op de puinhopen
met een engel als schildwacht*

in geloof gaat geen zee zo diep of er is een bodem

*in geloof zullen muren vallen
na zeven dagen, zeven jaren of zeven keer zeven of zevenenzeventig
ze vallen*

*in geloof ziet de hoer Rachab niet alle mannen als klant
in geloof staat ze open voor verkenner van de vrijheid*

- 24 ik begin er iets van te begrijpen, geloof ik
van dat zien en niet zien tegelijk
van de hoop hoe onwaarschijnlijk ook
van wat er kan gebeuren
als je die ladder ziet
die ladder bent, ja dan...

ik moet nu denken aan Ruth
aan dat wonderlijke
'uw volk is mijn volk, en uw God mijn God'
uit haar mond
en hoe ze toen ging,
mee met die verbitterde schoonmoeder van haar
beloofde land,
ho maar, en toch...

en wat dacht je van Maria
zij laat het gewoon gebeuren met haar
zo jong als ze is
wat doe je Maria?
je leven?
dat kan toch niet?
maar zij opent zich en gaat de weg

- 25 *Kijk, daar gaan er nog meer
ik kom tijd tekort voor die optocht naar de eeuwigheid*

in geloof gaat Gideon, Barak, Simson, Jeftha, David, Samuël

*in geloof gaan profeten die in waarheid willen leven
ook al brult de leeuw
loeit het vuur
snijdt het zwaard*

*in geloof wordt zwakheid kracht
in geloof verslaat een kleine jongen de reus
in geloof verliest de oorlog van de liefde
ook al maken anderen je geloof belachelijk
ook al willen ze je geloof eruit slaan*

*ook al breken ze je benen
in geloof blijf je staan*

*ook al verbranden ze je huis
in geloof kun je wonen*

*ook al maken ze je dood
in geloof heb je het land van belofte voor ogen
het land van de Levende*

26 geloof
iets uit niets
ergens uit nergens
zichtbaar, onzichtbaar
kijken en reiken
lopen en hopen
gaan waar geen wegen zijn
zien waar niets te zien valt
horen wat geen ander hoort

Ja, ik zie het in de ogen van de man
die zijn verhaal vertelt
over de zon die opging midden in een donkere periode
een stem als een warme deken
niet langer is hij bang voor de nacht die komen gaat

ik zie het gebeuren
in mensen die boven hun eigen macht uit
er durven zijn voor die ene ander
die zo niet meer is wie ze was
dan toch
in geloof

ik hoor mensen zoeken naar woorden
bij beelden die ze zien:
God is voor mij een rots
een burcht
een veilige plek
kracht om te gaan
grond onder mijn voeten

zo niet te geloven
klein en groots tegelijk
onzichtbaar
toch zichtbaar

waar, te midden van alles
licht, een spatje,
vuur, niet te doven

27 *kijk ze gaan al die gelovigen
over de bodem van de hoop
met de waarheid van wat ze niet zien
in de kracht van wat komt
naar de nu nog ongeziene zichtbare volledigheid*

28 mensen zoals ik
met al m'n barsten en deuken
met al m'n kronkels en verwardheid
met alle pijn en moeite
zo doof en blind als ik ben
zo gammel en kreupel
zo eindeloos moe soms
zo half en heel tegelijk
mensen zoals ik
ja, zo mens als wij

29 *kijk, ze gaan
ze zijn bij ons
ze hangen als een wolk om ons heen
en wij mogen mee
op reis
in geloof*

*wat je bezwaart mag je loslaten
stap uit je strik
klim uit je valkuil*

*wat niet goed is mag helen in liefde
vergeven en vergeten
je mag verder
laat je niet meer sturen door je angst
kijk door je angst heen naar het licht*

- 30 dat wil ik ook
mee in die stoet
allemaal samen,
met een lied op de lippen,
een hart dat klopt,
handen die reiken,
ogen die zien,
oren wijd open,
voeten die gaan.
- 31 *vang een glimp op van de Levende
zie hoe je leeft in de ogen van Jezus
één glimp
één vonk
één flard
één blik is genoeg voor de weg langs het kruis naar de bron
jouw bron
mijn bron
de bron van het bestaan
in vrede
in liefde
de Levende zelf*
- 32 kom, laten we gaan
zomaar
niet zomaar
vanuit een verlangen
een stem die roept
verten die wenken
blik op oneindig
toekomst in zicht
kom, laten we gaan
in geloof