



Wie zijn wij?

Gemeente binnen de PKN

De PGC maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, een kerk die een door Christus bezielde verband wil zijn als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Veelkleurig

Zoals een regenboog het sterkst zichtbaar is wanneer de verschillende kleuren helder tot uiting komen, zo willen wij verschillen in behoeften en overtuigingen binnen onze gemeente zo goed mogelijk tot hun recht laten komen.

Ontmoeting en inspiratie

Zowel tijdens vieringen als tijdens andere bijeenkomsten wil de gemeente plaats en gelegenheid bieden voor ontmoeting en inspiratie. Ontmoeting met anderen en met God, ruimte biedend voor de verschillende manieren waarop zijn Geest inspirerend kan werken: in de verkondiging van de Bijbelse boodschap en de betekenis van Jezus Christus, in muziek en zang, in onderling contact en in verschillende vormen van doorleefde creativiteit.

Traditie en nieuwe vormen

Onder meer in de raamliturgie voor de eredienst en de wijze waarop vespers worden vormgegeven, komt de verbondenheid tot uiting van onze gemeenschap met die van de Christelijke wereldgemeenschap door de eeuwen heen. In deze liturgie zitten elementen die wereldwijd houvast en herkenning bieden. Predikant, liturg, organist, cantorij en gemeente spelen daarin allen een belangrijke rol.

De manieren waarop mensen worden geïnspireerd zijn echter verschillend en dikwijls onvoorspelbaar. De vormgeving van de bijeenkomst, de muziek en de gebruikte taal die voor de één herkenning en inspiratie biedt, kan voor de ander afstand en vervreemding creëren. Daarom willen we ook een "zoekende gemeente" zijn: ruimte gevend aan vormen van vieren en ontmoeten die recht doen aan verschillen in behoeften en beleving.

Oog voor elkaar

Vanuit "doe de ander zoals u gedaan wil worden" laten we ons niet op voorhand leiden door eigen behoeften en eigen oordelen en eigen antwoorden, maar zijn we oprecht geïnteresseerd in elkaar en in verantwoordelijkheid verbonden met de ander, binnen en buiten onze gemeenschap.

Midden in de samenleving

Op verschillende manieren willen we zichtbaar als kerkgemeenschap in de samenleving staan. De ruimten waarin onze diensten plaatsvinden zijn ook in gebruik voor een grote variëteit aan bijeenkomsten, tentoonstellingen, concerten en evenementen ten behoeve van de hele stad.

Als kerkgemeenschap willen we uitnodigend en inspirerend in de samenleving aanwezig zijn, waar nodig ook – als gemeenschap of als geïnspireerd individu – om een helpende hand te bieden als de nood aan de man is, of als "roepende in de woestijn" als er onrecht wordt gezien.

Wat ons in de wereld opvalt

- Binnen de globaliserende wereld, met steeds snellere ontwikkelingen en schaalvergroting en een niet meer te behappen hoeveelheid informatie, zien we dat er sprake is van een toenemende polarisatie en het zich terugtrekken van mensen in een bubbel van het eigen gelijk tegenover een als boos ervaren buitenwereld.
- In deze wereld zien we een toename van intolerantie en onderdrukking – ook ten aanzien van Christenen – alsmede van tegenstellingen tussen rijk en arm.
- Genoemde tegenstellingen, uitzichtloosheid en onveiligheid leiden tot steeds grotere aantallen mensen die huis en haard verlaten om hun heil elders te zoeken, op weg naar plekken waar de capaciteit en/of de bereidheid tot opvang ontoereikend is, wat vervolgens daar weer voeding geeft aan ongerustheid en nieuwe tegenstellingen.
- Een maatschappij, waarin wat je voorstelt en wat je hebt belangrijker lijken te worden dan wie je bent als unieke persoon die zich gedragen mag weten in Gods liefde.
- Een aardbol, die wij mensen steeds verder uitputten, vervuilen en verwarmen.
- Een wereld, waarin de kern van de Christelijke boodschap steeds meer uit beeld lijkt te raken, maar ook een wereld waarin veel mensen bewust het goede willen nastreven.

Wat we als PGC willen bieden

- De **verwondering** vasthouden waarmee je als menselijk kind op de wereld komt en probeert te ontdekken wat jou en anderen bezielt; je verwondering laten voeden vanuit ontmoetingen, Bijbelse verhalen, rituelen, muziek en gezamenlijke activiteiten.
- **Vertrouwen** op de hoopgevende liefde van God, zoals die tot uiting komt in de zichzelf volledig opofferende liefde van Jezus Christus – een basis van houvast om te kunnen vergeven en waar nodig in beweging te komen, om je te kunnen verwonderen bij alles wat je in het leven tegen komt, in plaats van rusteloos te zoeken naar een reden voor alles.
- **Verbondenheid**, geïnspireerd door de Heilige Geest die alle verschillen te boven gaat: een verbondenheid met God, met elkaar en met de wereld om je heen, dichtbij en ver weg.

