



## Liturgie

6 september 2020

Startzondag



'Over je eigen schaduw heen stappen ...'

In deze dienst nemen we afscheid van:

Elize Scheele (als jeugdouderling), Adri Slob (als diaconaal medewerker),  
Cyrelle den Hartog (als jeugdmedewerker) Gré van der Vaart en  
Niek & Neline Visser (als pastoraal medewerkers)

Sarie Luteijn zal voorgesteld worden als pastoraal medewerker

Voorgangers: ds. Annemieke de Bruijn en ds. Elsje Braam  
Ouderling van dienst: Carla Bulsing  
Lector: Annie Thole  
Organist: Marijn Slappendel  
met medewerking van: zangers van de cantorij (zij zingen alle liederen)

## VOORBEREIDING

---

### Orgelspel

### Welkom en mededelingen

*In stilte worden de tafelkaarsen aangestoken (hierna gaan we staan)*

**Bemoediging:** V: Onze hulp is in de naam van de Heer  
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

**Drempelgebed:** V: Eeuwige en barmhartige God,  
wij mogen hier voor uw aangezicht komen,  
vanuit al die verschillende levens,  
in blijmoedigheid en in moeite,  
met hoge verwachtingen en goede moed,  
en ook met een zwaar hart,  
een vol hoofd, een onrustig gevoel:  
G: GOD VAN EEUWIGE LIEFDE, BEHOED ONS,  
KEER ONS NAAR U TOE  
EN SCHENK ONS DE ADEM VAN UW GEEST. AMEN.

**Aanvangslied:** Psalm 103: 1 en 3

**Groet:** V: De Heer zij met u.  
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

*We gaan zitten*

**Kyrie:** V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood  
van de wereld ...  
*Na 'daarom bidden wij' zingen we telkens:*  
HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER ONTFERM U

**Gloria:** V: Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde  
en verder dan onze nood reikt zijn trouw.  
**Glorialied:** 304

### Gebed van de zondag

### Inleiding op de dienst

### Moment met de kinderen

*De kinderen nemen hun lantaarns mee en gaan naar de kindernevendienst*

**Brieflezing:** Romeinen 12: 9 - 21

<sup>9</sup>Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegegaan. <sup>10</sup>Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. <sup>11</sup>Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. <sup>12</sup>Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. <sup>13</sup>Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. <sup>14</sup>Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. <sup>15</sup>Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. <sup>16</sup>Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. <sup>17</sup>Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. <sup>18</sup>Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. <sup>19</sup>Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: 'Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.' <sup>20</sup>Maar 'als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd'. <sup>21</sup>Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

**Lied:** 974: 1, 4 en 5

**Evangelielezing:** Matteüs 18: 1 en 15-20

<sup>1</sup>Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: 'Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?'

<sup>15</sup>Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. <sup>16</sup>Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen. <sup>17</sup>Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. <sup>18</sup>Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. <sup>19</sup>Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. <sup>20</sup>Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.'

**Lofprijzing:** lied 339a (staande)

U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,  
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,  
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.

**Preek**

**BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN**

**Geloofsbelijdenis:** lied 344 (staande)

**Afscheid ambtsdrager en medewerkers**

**Voorstellen pastoraal medewerker en stagiair**

**Lied:** 362

**Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'**

*De kinderen komen terug uit de kindernevendienst*

**Kinderlied:** 'Regenbooglied'

tekst: René van Loenen, melodie: Marijn Slappendel

1. God heeft ons lief zo - als we zijn,  
een schit - te - rend pa - let  
met kleu - ren die hij no - dig heeft,  
van rood tot vi - o - let.

2 God heeft ons lief zoals we zijn,  
wat onze kleur ook is.  
Wij zijn voor hem beloftevol,  
rijk aan betekenis.

3 God heeft ons lief zoals we zijn,  
de kleinsten allermeest.  
Wij glanzen in verscheidenheid,  
verbonden door zijn geest

4 God heeft ons lief zoals we zijn,  
zoals hij ons bedacht.  
Aanvaard elkaar om Christus' wil  
in zwakheid en in kracht.

5 God heeft ons lief zoals we zijn,  
van roze tot helderblauw.  
Hij mengt ons vol vertedering,  
omlijst ons met zijn trouw.

**Collecten:** Gecombineerde collecte voor **Kerk-in-Actie – Actie Sprinkhaan** (60%)  
en voor de kerkdienst (40%) (*zie toelichting en mededelingen*)

**Slotlied:** 791: 1,2,4 en 6 (*staande*)

**Zegen** beantwoord met gezongen 'Amen'

### **Een kort woord**

bij de startzondag door de voorzitter van de kerkenraad, Jan Jacob van Dijk

### **Orgelspel**

\* De link naar de kerkdienst via YouTube:

<https://www.youtube.com/c/pgculemborg>

\* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:

NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,  
onder vermelding van 'kerkdienst 6 september 2020'.