



Liturgie

8 november 2020



Voorganger: ds. Elsje Braam
Ouderling van dienst: Ietje Staal
Organist/pianist: Marijn Slappendel
Met medewerking van: zangers uit de cantorij

VOORBEREIDING

Orgelspel 'Chaconne en Choral Psalm 70' van W. Vogel (1920-2010)

Welkom en mededelingen

In stilte worden de tafelkaarsen aangestoken (hierna gaan we staan)

Bemoediging: V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed: V: Eeuwige God, u wilt uw koninklijke licht
in onze wereld ontsteken.
Wees aanwezig met uw licht,
laat u vinden.
Bewaar ons voor de somberheid
die toeslaat en ons verlamd.
Laat ons opstaan uit de angst,
en moed vinden om onze weg te gaan.
G: BEWAAR ONS VOOR HET DONKER
DAT WIJ ONS GEWONNEN GEVEN
AAN HET WENKEN VAN UW LICHT. AMEN.

Aanvangslied: Psalm 70

Groet: V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

We gaan zitten

Kyrie: V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld ...
Na 'daarom bidden wij' klinkt er telkens:
HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER ONTFERM U.

Gloria: V: Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde
en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Glorialied: 85a

Gebet van de zondag

Inleiding op de dienst

Moment voor de kinderen

Kinderlied: 'Groeien' (uit: Zitten of opstaan IV, nr. 24)

tekst: Greet Brokerhof-van der Waa, muziek: Gerard van Amstel



1. Groei - en is ver - der__ de hoog-te in schie - ten.__
Tel - kens wat lan - ger.__ Van gro - ter naar groot.__
Groei - en is steeds__ nieu - we din - gen be - le - ven.__
Zo gaat de weg__ van__ ge - boor - te naar dood.__

- 2 Groeien is knokken om verder te komen.
Vallen en opstaan. Een lach en een traan.
Groeien is zoeken en kiezen en vragen,
ergens aan werken en ergens voor staan.
- 3 Groeien is denken en kennis vergaren.
Steeds meer ontdekken en steeds meer gaan zien.
Groeien is telkens weer grenzen verleggen,
waarmaken waar je van droomde misschien.
- 4 Groeien is dingen soms los durven laten.
Beelden gaan barsten en schieten tekort.
Groeien is botsen met God en ontdekken
dat je geloof daar niet minder van wordt.

DE SCHRIFTEN

Lezing: psalm 70 (in een vertaling van Karel Eykman)

Spoedbericht aan God

Maak eerst deze envelop open
van ons ongeduld.
Lees eerst dit spoedbericht
van ons ongeluk.
Het moet er nu echt van komen
dit is een haastklus.
Dit is urgent en dit is dringend
ik heb niet alle tijd.

Ze zeggen wel dat ik moet doorgaan met hopen
maar de hoop heeft zijn tijd gehad.
Ik kan niet eeuwig aan de gang blijven
ik houd dit niet vol, ik geef het op.
Maak dan een eind aan al het gelazer
dat mensen elkaar aandoen.
Dat geweld van de haat
die pijn van eenzaamheid
het verdriet van verlaten
dat we oplopen in ons bestaan.

Lied: 103d

Evangelielezing: Matteüs 25: 14 - 30

¹⁴Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. ¹⁵Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ¹⁶ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. ¹⁷Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. ¹⁸Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppert: hij begraf het. ¹⁹Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. ²⁰Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: "Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend." ²¹Zijn heer zei tegen hem: "Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer." ²²Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: "Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bij verdiend." ²³Zijn heer zei tegen hem: "Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer." ²⁴Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: "Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, ²⁵en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug." ²⁶Zijn heer antwoordde hem: "Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? ²⁷Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. ²⁸Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft. ²⁹Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. ³⁰En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt."

Lofprijzing: lied 339a

U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.

Preek

Orgelspel 'Tendrement uit Fantaisie in c' TWV 33:13 van G. Ph. Telemann (1681-1767)

BELIIDENIS, GEBEDEN EN GAVEN

Belijdend lied: 'Wij geloven in de Schepper van het leven'

tekst: René van Loenen, melodie: Bert Lassing

Wij ge - lo - ven in de schep - per van het le - ven,
in het licht dat le - vens - vor - men schiep,
in de bron die groei - kracht heeft ge - ge - ven,
in het woord dat ons bij na - me riep.
In het woord, in het licht van de lief - de.

2 Wij geloven in de mens van Gods erbarmen:

vleesgeworden woord dat ons bevrijdt,	In het woord,
Mensenzoon en broeder van de arme,	in de kracht
die ons voorgaat in zijn koninkrijk.	van de liefde

3 Wij geloven in het woord dat vergezichten

opent voor de mens die daaruit leeft,	In het woord,
die zich naar dat visioen wil richten	in de Geest
door de geest die hij ontvangen heeft.	van de liefde

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

Collecte: gecombineerde collecte voor Voedselgroep Culemborg (60%) en voor de kerkdienst (40%) (zie mededelingen)

Slotlied: 756

Zegen

Orgelspel 'Laat komen, Heer, uw rijk' van Nico Verrips (1929-2020)

* De link naar de kerkdienst via YouTube:

<https://www.youtube.com/c/pgculemborg>

* De link naar het materiaal voor de kinderen:

<https://www.pknculemborg.nl/363-voor-de-kinderen>

* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:

NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van 'kerkdienst 8 november'