



Liturgie

22 november 2020

Zondag van de Voleinding



Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar
herdenken we de overledenen

Voorgangers: ds. Elsje Braam en ds. Annemieke de Bruijn
Ouderling van dienst: Nettie Boon
Organist: Marijn Slappendel
Met medewerking van: zangers uit de cantorij

VOORBEREIDING

Orgelspel Herzlich lieb hab ich Dich, o Herr' van J.G. Walther (1684-1748)

Welkom en mededelingen

In stilte worden de tafelkaarsen aangestoken (hierna gaan we staan)

Bemoediging: V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed: V: Tot in de diepste diepte van ons bestaan
kent Gij ons, God, zijt Gij met ons begaan.
Gij deelt in onze nood
tot in de engte van de dood.
G: GEEF ONS EEN TEKEN, TEGENDRAADS
AAN ONZE TWIJFEL. GOD, ONTSTEEK
UW LICHT OP DEZE PLAATS. AMEN.

Aanvangslied: Psalm 138: 1 en 4

Groet: V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

We gaan zitten

Kyrie: V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld ...
Na 'daarom bidden wij' klinkt er telkens:
HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER ONTFERM U

Gloria: V: Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde
en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Glorialied: 221

Gebed van de zondag

Inleiding op de dienst

Moment met de kinderen

Kinderlied: 'Wanneer je zwaait' (tekst: Erik Idema, melodie: Wim ter Burg)



1. Wan - neer je zwaait en af - scheid neemt,
dan voel je het ver - driet.
Een traan, een snik, je stem klinkt vreemd,
maar toch zing je een lied.

2 Je zingt van hoe het vroeger was:
wat fijn was, mooi en goed.
Daar denk je aan, je houdt het vast
ook bij je laatste groet.

3 Wanneer je dag zingt en vaarwel,
dan ben je niet alleen.
Want God, Hij hoort en ziet het wel
en Hij zingt met je mee.

DE SCHRIFTEN

Lezing: Openbaringen 7: 13 - 17

¹³Een van de oudsten sprak mij aan: 'Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?' ¹⁴Ik antwoordde: 'U weet het zelf, heer.' Hij zei tegen me: 'Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam. ¹⁵Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. ¹⁶Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. ¹⁷Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.'

Lied: 736

Evangelielezing: Matteüs 5: 1-12

¹Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. ²Hij nam het woord en onderrichtte hen:
³Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

⁴Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.

⁵Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.

⁶Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

⁷Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

⁸Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.

⁹Gelukkig de vreedstichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

¹⁰Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

¹¹Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. ¹²Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

Lofprijzing: lied 339a

U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.

Preek

Orgelspel 'Herzlich tut mich verlangen' van J.G. Walther

BELIIDENIS, GEDACHTENIS, GEBEDEN EN GAVEN

Geloofsbelijdenis: lied 344 (*staande*)

Gedachtenis van hen die ons voorgingen

Wilhelmina Maria van Willigenburg-van Zeijl	56 jaar
Franciscus van Eck	75 jaar
Baukje den Hartog-Braaksma	95 jaar
Willem Dingemans	85 jaar
Jan Gerard Horn	97 jaar
Lambertha Brunt-Willering	91 jaar
Johannes (Hans) de Vries	87 jaar

Piet van Empel	86 jaar
Janny Martha Willemina Hoornenborg-Hooisma	83 jaar
Jacob Brouwer	83 jaar
Albert Marinus Verrips	75 jaar
Anna Alida Visser-ten Hoor	94 jaar
Adriana Cornelia Nijenhuis-de Vor	84 jaar
Geertje Termorshuizen-van de Pol	89 jaar
Cornelis Albertus Maria Vernooij	67 jaar
Cornelia Bos-Verrips	88 jaar
Hendrika Maria van der Sloot-van Marle	85 jaar

Lied: 'Heer herinner u de namen', vers 1, 3 en 4

(melodie lied 730, tekst couplet 1: M. Verdaasdonk, couplet 3 en 4: Kees van der Zwaard)

1 Heer, her - in - ner u de na - men
 van hen die ge - stor - ven zijn,
 en ver - geet niet hoe zij kwa - men
 langs de stra - ten van de pijn,
 langs de we - gen van het lij - den,
 door het woud der een - zaam - heid
 naar het dag en nacht ver - bei - de
 va - der - huis, hun toe - be - reid.

3 Uit het duister van de dalen
 zoeken wij een nieuw gebied.
 Laat ons niet in schuld verdwalen,
 niet verzanden in verdriet.
 U bent onze hoop voor ogen,
 spreek een woord; je bent bemind,
 zoals Jezus werd bewogen
 met ontferming voor een kind.

4 God, gedenk de vele aardse
 tranen van verdriet en zorg,
 vang ze op, Heer, en bewaar ze
 in uw kruik van troost en borg;
 en ontvang de levensparels,
 die wij koesteren als een schat,
 wil hen in uw Rijk aanvaarden
 en gebruiken voor uw stad.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

Collecte: Gecombineerde collecte voor Individuele hulp (60%)
 en voor de kerkdienst (40%). (zie mededelingen)

Slotlied: 416 (staande)

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'

Orgelspel 'Herzlich tut mich erfreuen' van A. de Klerk (1917-1998)

* De link naar de kerkdienst via YouTube:
<https://www.youtube.com/c/pgculemborg>

* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
 NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
 onder vermelding van 'kerkdienst 22 november'