



Liturgie

18 april 2021

Misericordia ('Barmhartigheid')



Micha 4: 3

"Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen."

Voorganger: ds. Elsje Braam
Ouderling van dienst: Ietje Staal
Organist: Marijn Slappendel
Met medewerking van: zangers uit de cantorij en Henk van der Weerd c.s.

Uitgezonden vanuit Open Hof

Aanvang: 10.00 uur

VOORBEREIDING

Orgelspel 'Psalm 33' van J. van Dommele (*1927)

Welkom en mededelingen

De tafelkaarsen worden aangestoken

Bemoediging: Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed: Heer, wij zien soms geen uitweg,
geen begaanbare weg uit onze zorg,
geen pad dat ons leidt naar Uw licht,
wij leven van de hoop dat u ons toch ziet,
dat uw barmhartigheid er is voor alle mensen.
Heer, behoed ons, keer ons naar U toe
en schenk ons de adem van uw Geest. Amen.

Aanvangslied: Psalm 33: 2 en 8

Groet

Kyrie: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld.

Kyrielied: 'Isn't it a pity' van George Harrison

Chorus:
Isn't it a pity
Now, isn't it a shame
How we break each other's hearts
And cause each other pain
How we take each other's love
Without thinking anymore
Forgetting to give back
Isn't it a pity

Some things take so long
But how do I explain
When not too many people
Can see we're all the same
And because of all their tears
Their eyes can't hope to see
The beauty that surrounds them
Isn't it a pity

Refrein:
Is het geen zonde,
is het geen schande,
hoe wij elkaars harten breken,
hoe we elkaar pijn doen,
hoe we elkaars liefde voor lief nemen
zonder er bij na te denken
en vergeten iets terug te geven –
is het geen zonde?

Sommige dingen kosten zoveel tijd,
maar hoe leg ik het uit:
als veel te weinig mensen
kunnen zien dat we allemaal gelijk zijn.
En vanwege al hun tranen
kunnen hun ogen niet verlangend kijken
naar al het mooie om zich heen –
is het geen zonde?

Chorus

Forgetting to give back
Isn't it a pity
What a pity!

Refrein

Vergeten iets terug te geven –
is het geen zonde?
Wat is het toch zonde!

Gloria: : Laten wij de naam van Heer prijzen, want sterker dan de dood
is zijn liefde en verder dan onze nood reikt zijn trouw.

Glorialied: 650: 1 t/m 4

Gebed van de zondag

Inleiding op de dienst

Moment met de kinderen

DE SCHRIFTEN

Lezing: Micha 4: 1-5

¹Eens zal de dag komen
dat de berg met de tempel van de HEER
rotsvast zal staan,
verheven boven de heuvels,
hoger dan alle bergen.
Volken zullen daar samenstromen,
²machtige naties zullen zeggen:
'Laten we optrekken naar de berg van de HEER,
naar de tempel van Jakobs God.
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.'
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
³Hij zal rechtspreken tussen machtige volken,
over grote en verre naties een oordeel vellen.
Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,
geen mens zal meer weten wat oorlog is.
⁴Ieder zal zitten onder zijn wijnrank
en onder zijn vijgenboom,
door niemand opgeschrikt,
want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken.

⁵Laat andere volken hun eigen goden volgen –
wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God,
voor eeuwig en altijd.

Lied: 1016

Evangelielezing: Johannes 21: 15-24

¹⁵Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 'Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?' Petrus antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Hij zei: 'Weid mijn lammeren.' ¹⁶Nog eens vroeg hij: 'Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?' Hij antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Hoed mijn schapen,' ¹⁷en voor de derde maal vroeg hij hem: 'Simon, zoon van Johannes, houd je van me?' Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: 'Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Weid mijn schapen.' ¹⁸Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.' ¹⁹Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: 'Volg mij.'

²⁰Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. ²¹Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: 'En wat gebeurt er met hem, Heer?' ²²Maar Jezus antwoordde: 'Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.' ²³Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: 'Hij zal niet sterven,' maar: 'Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.'

²⁴Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. ²⁵Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.

Lofprijzing

Preek

Orgelspel 'De aarde is vervuld', (Lied 650) van J. van Dommele

Geloofsbelijdenis: 'Hij die is en die was...'

tekst: René van Loenen, melodie: Marijn Slappendel



2. Onder mensen kwam hij als een kind in de nacht – en zo kwetsbaar als wij.
Hij had lief en deed recht tot hij brak aan het kruis, want hij moest uit de weg.



3. Aan de oever staat hij met het brood, met de vis en hij noemt onze naam.
Niet gebonden aan plaats, niet aan tijd, is hij toch hier en nu ons nabij.



Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

Collecten: Gecombineerde collecte voor Kerk in Actie - binnenlands diaconaat (60%)
en voor de kerkdienst (40%) (*zie onderaan de liturgie*)

Slotlied: 1005 (in de Engelse versie)

Zegen beantwoord met gesproken 'Amen'

Orgelspel 'Präludium in Bes' BWV 560, toegeschreven aan J.S. Bach

* De link naar de kerkdienst via YouTube:
<https://www.youtube.com/c/pgculemborg>

* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van 'kerkdienst 18 april 2021'