



## Liturgie

24 december 2021

Kerstnacht



'Ontmoeting'  
of

'Als de hemel de aarde raakt'

Voorganger: ds. Elsje Braam  
Ouderling van dienst: Jorien Visser  
Lector: Henni Versteeg  
Organist: Marijn Slappendel  
Met medewerking van: zangers uit de cantorij

## VOORBEREIDING

### Orgelspel

#### Welkom en mededelingen

*De tafelkaarsen worden aangestoken*

**Bemoediging:** Onze hulp is in de naam van de Heer  
die hemel en aarde gemaakt heeft.

**Aanvangslied:** 'Al wie dolend in het donker' (melodie lied 498)  
tekst couplet 1: Henk Jongerius, couplet 2, 3 en 5: Wonno Bleij (Liedboek)

1 Al wie do-lend in het don-ker  
in de hol - te van de nacht  
en ver - lan-gend naar een won-der  
op de nieu-we mor - gen wacht:  
Vrij-heid wordt aan u ver - kon-digd  
door een ko-ning zon - der macht.

2 In het ondoordringbaar duister,  
in onzekerheid en pijn,  
in het land van licht noch luister  
zal Hij onze redder zijn.  
Koning Jezus, gloria,  
Zoon van God, halleluja.

3 Hef uw hoofden, kleine mensen,  
als uw nieuwe koning komt.  
Hij doorbreekt de oude grenzen,  
Hij maakt recht wat is gekromd.  
Koning Jezus, gloria,  
Zoon van God, halleluja.

5 'Ere in de hoge' zingen  
alle engelen tezaam  
voor de herder der geringen  
tot de glorie van zijn naam.

Koning Jezus, gloria,  
Zoon van God, halleluja.

**Groet**

**Inleiding op de dienst**

**Lied:** 476: 1, 3 en 4

**Gebed van de kerstnacht**

DE SCHRIFTEN

---

**Lezing:** Lucas 1: 26 - 30 (NBV21)

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. Gabriël ging haar huis binnen en zei: 'Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.' Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: 'Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken.'

**Lied:** 468: 1, 3 en 4

**Lezing:** Johannes 1: 1 - 5 (NBV21)

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

**Lied:** 492

**Preek**

**Lied:** 483 ('Stille nacht, heilige nacht', gezongen door de cantorij)

**Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'**

**Collecten:** Gecombineerde collecte voor Actie 'Wees warmhartig' (60%) en voor de kerkdienst (40%) (zie *onderaan de liturgie*)

**Slotlied:** 487

**Zegen** beantwoord met gezongen 'Amen'

*De tafelkaarsen worden gedooft*

**Orgelspel** 'Ere zij God'

\* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:  
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,  
onder vermelding van 'kerkdienst 24 december'  
(U kunt ook de QR-code hiernaast scannen)

