



Liturgie

25 december 2021

Kerstmorgen



Kerstfeest met kerstmusical

Het plakboek van geluk

Voorganger: ds. Elsje Braam
Ouderling van dienst: Willem Kiel
Organist: Marijn Slappendel
Met medewerking van: zangers uit de cantorij
kinderen en leiding van de kindernevendienst: Madelief (oma), Matthias (opa),
Josephien (moeder), Victor (vader), Lisa (Emma), Sofie (Saar), Noortje (Kaatje),
Noortje, Simon, Charlotte en Kirsten (buurkinderen)

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en mededelingen

De tafelkaarsen worden aangestoken (hierna gaan we staan)

Bemoediging: V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed: V: Eeuwige God, bij uw licht
zien wij elkaar:
mensen van uw welbehagen.
Houd uw gezicht
voor ons niet verborgen.
G: HEER, ZEGEN ONS MET UW LICHT. AMEN.

Aanvangslied: Antifoon: lied 467c, 1x cantorij, 2x allen
Psalm 98: 1, 2 en 3
Antifoon allen

Groet

Kyrie en gloria: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld en zijn naam prijzen, want sterker dan de dood
is zijn liefde en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Kyrie- en glorialied: 281: 1 t/m 4, 6, 8, 9 en 10

Gebed van de Kerstmorgen

Inleiding op de dienst: Kerstfeest

DE SCHRIFTEN

Lezing: Jesaja 52: 7-10 (NBV21)

⁷Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,
die redding aankondigt en tegen Sion zegt:
'Je God is koning!'

⁸Hoor! Je wachters verheffen hun stem,
samen barsten ze uit in gejuich,
want ze zien het met eigen ogen:
de HEER keert terug naar Sion.

⁹Breek uit in gejubel,
ruïnes van Jeruzalem,
want de HEER troost zijn volk,
hij koopt Jeruzalem vrij.

¹⁰De HEER ontbloot zijn heilige arm
ten overstaan van alle volken,
en de einden der aarde zien
hoe onze God redding brengt.

Lied: 482: 1 en 3

De kerstmusical: Het plakboek van geluk

Lied: 'Feest van vaste rituelen'

Kerst... kerst... kerst...
Feest van vaste rituelen:
dingen die je steeds weer doet
en die toch nooit gaan vervelen.
Elk jaar voelen ze weer goed.

Dus je zet een boom met lichtjes
stralend midden in je huis.
En met vrolijke gezichten
komen mensen bij je thuis.

Je eet brood met van dat zachte
'Here-zegen-deze-spijs'
en je stuurt je kerstgedachte
op een kaart op wereldreis.

Zing in feestelijke kleren
zachtjes in de stille nacht
en vertel nog duizend keren
van het kind dat werd verwacht.

Met muziek, een ster en kaarsen
en een kransje op zijn tijd
zijn het echt de mooiste dagen
vol met kerstgezelligheid!

Kerst... kerst... kerst...
Feest van vaste rituelen:
dingen die je steeds weer doet
en die toch nooit gaan vervelen.
Elk jaar voelen ze weer goed.

Lied: 'Kwijt!'

*Kwijt! Kwijt!
Foetsie en verdwenen.
Zomaar weg, wat een pech!
Kwijt! Kwijt! Kwijt!*

Een slinger, een ballon, of die ene blauwe sok... *Kwijt!*
De halsband van de hond of zijn favoriete stok.... *Kwijt!*
De sleutel van je fiets of je oorbel of een boek.... *Kwijt!*
De titel van een lied of je schone onderbroek.... *Kwijt! Kwijt! Kwijt!*

Een briefje dat je schreef of een kransje uit de boom.
Cadeautjes die je kreeg, zelfs je dure telefoon.
Een ooit gewonnen prijs of een zeer speciale steen.
Je knuffel is op reis, jij weet echt niet meer waarheen...

*Kwijt! Kwijt!
Foetsie en verdwenen.
Zomaar weg, wat een pech!
Kwijt! Kwijt! Kwijt!*

Er zit maar één ding op!
Trek het noodplan uit de kast.
Dit huis moet op zijn kop,
want dan vinden wij het vast!

Een album vol geluk – zoiets raak je toch niet kwijt?
We hebben wel geduld, maar helaas niet zoveel tijd.
Dus kijken we op zolder en we zoeken in de schuur.
In tassen en in dozen, van het kastje naar de muur.

*Kwijt! Kwijt!
Foetsie en verdwenen.
Zomaar weg, wat een pech!
Kwijt! Kwijt! Kwijt!*

Lied: 'Geluksmomentjes'

*Saar, Emma, oma:
Op een heel bijzonder plekje ergens in je hersenpan
zitten jouw geluksmomentjes die geen mens ooit stelen kan.*

*Allen:
In je pyjama naar beneden en dan chips voor de t.v.
Bij je oma gaan logeren of een dagje naar de zee.
Je eet superveel patatjes of een grote pannenkoek,
of er is een heel lief katje bij de burens op de hoek.
Je mag 's avonds nog naar buiten of je krijgt een mooi cadeau.
Je hoort vogels vrolijk fluiten of je steelt ineens de show.*

*Geluk! Geluk! Jij hebt geluk!
Je bent een bofkont en een mazzelaar.
Hoe krijg je dat toch voor elkaar?
Wat een geluk!*

Als je anderen kunt helpen of je krijgt een compliment,
als je moppen kunt vertellen die de ander nog niet kent.
Je bent trots, je wordt bewonderd, want je hebt iets moois gemaakt.
Iemand vindt jou heel bijzonder, je bent blij dat je bestaat.
Al die kostbare momenten draag je altijd met je mee.
Ze in ons geheugen prenten – dat lijkt ons een goed idee!

*Geluk! Geluk! Jij hebt geluk
Je bent een bofkont en een mazzelaar.
Hoe krijg je dat toch voor elkaar?
Wat een geluk!*

Lied: 'Geluk van de wereld'

*Geluk van de wereld,
geluk van de hemel,
geluk van de mensen,
geluk van de Heer.*

*Wat zou je nog wensen
nu Hij is verschenen?
Wat zou je nog hopen,
wat wil je nog meer?*

Soms is er een moment
dat niemand meer vergeet.
Het is vaak niet gepland
en over voor je 't weet.
De tijd staat even stil,
je houdt je adem in.
Een wereld van verschil:
Dit is een nieuw begin.

*Geluk van de wereld,
geluk van de hemel,
geluk van de mensen,
geluk van de Heer.
Wat zou je nog wensen
nu Hij is verschenen?
Wat zou je nog hopen,
wat wil je nog meer?*

Wij vieren elk jaar weer
het wonder van het kind.
Van Jezus, onze Heer:
een nieuwe tijd begint.
Zijn komst, diep in de nacht,
zet alles in het licht
omdat Hij onverwacht
op aarde vrede sticht.

*Geluk van de wereld,
geluk van de hemel,
geluk van de mensen,
geluk van de Heer.
Wat zou je nog wensen
nu Hij is verschenen?
Wat zou je nog hopen,
wat wil je nog meer?*

Kerstmorgen: Uit uw verborgenheid

Cantorij: 'How beautiful upon the mountains' van J. Stainer

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN

Belijdend lied: 501

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

Collecten: Gecombineerde collecte voor KiA-Kinderen in de knel (60%) en voor de kerkdienst (40%) (*zie onderaan de liturgie*)

Slotlied: 506: 1, 2 en 4

Zegen *beantwoord met gezongen 'Amen'*

De tafelkaarsen worden gedooft

Orgelspel

* De link naar de kerkdienst via YouTube:
<https://www.youtube.com/c/pgculemborg>

* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van '**kerkdienst 25 december**'
(U kunt ook de QR-code hiernaast scannen)



Kerstmorgen
Uit uw verborgenheid
hebt Gij ons aangesproken,
de weerstand van de nacht
met heilig vuur gebroken.
Gij brandt uw eigen naam
voorgoed in onze dagen
en schrijft in ons bestaan
uw woord van welbehagen.

Uit uw verborgenheid
voorbij aan onze grenzen,
straalt lichte eeuwigheid
als daglicht voor de mensen.
Zoals Gij kwam om ons
met vrede te ontmoeten,
laat het ook vrede zijn
waarmee wij U begroeten.

Uit uw verborgenheid
ons zo te na gekomen,
deelt Gij in onze nacht
en zaait er nieuwe dromen.
Zolang het donker duurt,
de moed ons wordt ontnomen-
voed ons dan met de hoop
dat Gij voorgoed zult komen.

Uit uw verborgenheid
ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar,
wij gaan het donker tegen!

Uit 'Zolang wij adem halen' van Sytze de Vries