



Liturgie

10 maart 2019

Invocabit

'Roept hij mij aan'

Eerste zondag van de 40-dagentijd



Deze dienst is voorbereid met de KIAC-werkgroep

In deze dienst nemen we afscheid van
Kirsten van der Vaart als pastoraal ouderling en Letty Oskam als diaken

Voorganger: ds. Elsje Braam
Ouderling van dienst: Willem Kiel
Organist: Marijn Slappendel
Met medewerking van: Anja Kiel, Adri Slob, Henny Versteeg, Jaantje Vink

VOORBEREIDING

Orgelspel 'Praeludium en Fuga in G-dur' BWV 884 van J.S. Bach (1685-1750)

Welkom en mededelingen

In stilte worden de tafelkaarsen aangestoken (hierna gaat de gemeente staan)

Bemoediging: V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed: V: Wij wachten op U!
Gij opent uw hand
en schenkt ons elkaar
als pelgrims onderweg.
G: O, GOD BRENG ONS THUIS!

V: Geef ons dan een hart
doorzichtig en zuiver,
herschep met uw Geest
ons leven als nieuw.
G: O, GOD BRENG ONS THUIS!
AMEN.

Aanvangslied: Psalm 91A

Groet: V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

(de gemeente gaat zitten)

Kyrie: V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de
nood van de wereld ...
Na de gesproken gebedsintenties zingen wij ons
Kyrielied: 281: 1 t/m 5

Gebed van de zondag

Inleiding op de dienst

Bij de liturgische bloemschikking:

In de kring verbonden door ranken van trouw.

Cirkel symbool voor de aarde.

Klimop-ranken symbool voor solidariteit.

“Steeds weer anders

Zo vertrouwd als Hij mij is,

Zo vreemd blijft Hij mij,

Ik volg Hem

Maar volgen kan ik Hem niet.”

Moment met de kinderen

De kinderen nemen hun lantaarns mee en gaan naar de kindernevendienst

DE SCHRIFTEN

Lied: Bij wijze van lezing zingen wij lied 311, tweestemmig, zoals aangegeven in het liedboek.

Evangelielezing: Lucas 4: 1 - 13

¹⁻²Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger. ³De duivel zei tegen hem: 'Als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.' ⁴Maar Jezus antwoordde: 'Er staat geschreven: "De mens leeft niet van brood alleen."' ⁵Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. ⁶De duivel zei tegen hem: 'Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; ⁷als u in aanbidding voor mij neerval, zal dat allemaal van u zijn.' ⁸Maar Jezus antwoordde: 'Er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem."' ⁹De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen hem: 'Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. ¹⁰Want er staat geschreven: "Zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken." ¹¹En ook: "Op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen."' ¹²Maar Jezus antwoordde: 'Er is gezegd: "Stel de Heer, uw God, niet op de proef."' ¹³Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan.

Lofprijzing:
(staande)



U komt de lof toe, U het ge-zang,
U al - le glo - rie, o Va - der,
o Zoon, o hei - li - ge Geest
in al - le eeu - wen der eeu - wen.

Preek

Lied:

'Wij mogen hier opnieuw beginnen'
(Sytze de Vries, uit: Het liefste lied van overzee, deel 2)

1. Wij mogen hier opnieuw beginnen
vanuit wat was nu verder gaan
tot waar de liefde ons kan brengen;
alle oud zeer heeft afgedaan.
2. Ons wil de geest van Christus raken,
die ons de macht van liefde toont,
die het verschil zal kunnen maken
als nieuwe hoop weer in ons woont.
3. Laten wij door die geest gedreven
weggaan uit alles wat ons bindt
aan pijn en schuld, en ons begeven
op nieuwe wegen, welgezind
4. Want Christus leeft en zal ons voorgaan,
Hij geeft ons mee wat liefde doet.
Wij mogen hier opnieuw beginnen
want God maakt alles nieuw en goed.
5. In dit geloof staan wij hier samen,
geven elkaar wat liefde doet.
Wij mogen hier opnieuw beginnen,
want God maakt alles nieuw en goed.

Afscheid van Kirsten van der Vaart en Letty Oskam

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN

Geloofsbelijdenis: Lied 342 (*staande*)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Projectlied 40-dagertijd 'Wij bidden om een nieuw begin'

Refrein

t: Erik Idema m: Gerard van Amstel

Wij bid - den om een nieuw be - gin, een nieuw be - gin van le - ven. God,
stuur ons toch uw we - reld in om lief - de door te ge - ven.

Couplet

1 In de woes - tijt klinkt de stem van de macht: 'Ik zal je lei - den, ik
geef je mijn kracht. Buig je voor mij, dan ver - drijf ik je pijn.
Ik maak je ko - ning in de - ze woes - tijt.' Wij

- Collecten:**
1. KIAC-project
 2. Voor de kerkdienst

Orgelspel 'Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort' van J. Pachelbel (1653-1706)

Slotlied: Lied om mee te gaan (uit Eva's lied nr. 17) (staande)

tekst: *Gonny Luijpers*

melodie: *Herma Bulder*

D D(6acc) Em7 A D

1. Wij moe - ten gaan; aan 't lied van be - vrij - ding

Bm D(6acc) Em7 A

voeg - den we weer een ei - gen re - frein,

A7 D(6acc) G Em7 A

za - gen rond - om de glans van her - ken - ning

D Bm Em7 A

hoe we el - kaar tot Ver - bond - ge - noot zijn.

Bm D(6acc) G A

Von - den het Woord, eer - der ge - hoord,

D(6acc) G D(6acc) Em7 A4 3 D

als nieu - we bron op ei - gen ter - rein.

2. Laten wij gaan. Geloof in de zegen
die onze God steeds toegezegd heeft,
in niemandsland soms worst'lend verkregen
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft.
Neem van hier mee, het vaste idee
Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd.
3. Neem bij het gaan de mantel van vrede
die we behoedzaam om mogen slaan,
waarin de Naam vol kleur is geweven.
Vage beschutting in mensenbestaan.
In de woestijn, vruchten en wijn:
Vrede en zegen! Laten we gaan.

Zegen, door de gemeente beantwoord met gezongen 'Amen'

Orgelspel 'Praeludium en Fuga in d-moll' BWV 875 van J.S. Bach

- * Na de dienst is er koffie, thee of limonade
- * Nagesprek ('taartgesprek') over KIAC-project in India, na een korte inleiding door Jaantje Vink, waarna ze ons vragen meegeeft aan de hand waarvan wij in gesprek kunnen gaan met elkaar.
- * Vanavond: Grote of Barbarakerk, 19:00 uur: Cantatevesper, uitgevoerd wordt: 'Ich habe genug' BWV 82a, J.S. Bach



....want Hij draagt zijn engelen op
Om jou te behoeden op al je wegen.
Op handen dragen zij jou
Geen steen waar je voet zich aan stoot.

Wie mij aanroept, antwoord Ik,
Ben Ik nabij in de hoogste nood,
Red Ik daaruit en breng Ik tot aanzien.
Met lengte van dagen verzadig Ik hem.
Zo geef Ik hem zicht op mijn bevrijding.