

Liturgie

9 september 2018

Gezamenlijke Startdienst



De Vrijstad

Voorgangers: ds. Elsje Braam en ouderenpastor Yolanda van der Stelt

Met medewerking van:
een gelegenheidsorkest o.l.v. Marijn Slappendel
en de jongerenverbeeldingsgroep

Protestantse Gemeente Culemborg

Werk aan het Spoel

11.00 uur

VOORBEREIDING

Voor de dienst kun je je schoenen laten poetsen door leden van KiaC

Muziek door ad hoc orkest

Welkom en Mededelingen door Paul Visser

(Paul doet samen met Frans Vrouwdeunt de coördinatie van deze startdienst)

Ouderling van dienst: Ulbert Hofstra

Eerste lied: Ps. 8b: 1 t/m 4

1 Zie de zon, zie de maan,
zie de ster-ren in hun baan,
ster-ren on-tel-baar, o - ver-al van-daan.
On-voor-stel-baar won-der-lijk ge-daan.
Heer, hoe heer-lijk is uw naam!

2 Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk ge- daan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

3. Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Bemoediging:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Groet: **V:** De Heer zij met u
G: OOK MET U ZIJ DE HEER

Drempelgebed: **V:** Goede God, wij danken U
voor het nieuwe begin met deze startdienst,
een nieuwe start,
leder jaar weer opnieuw en toch dit jaar is
het niet gewoon maar bijzonder.
Wij bidden omdat we U nodig hebben,
Uw nabijheid in onze verlatenheid,
Uw aandacht in onze verstrooidheid
en lichtzinnigheid,
want vaak verliezen we U,
en elkaar, uit het oog.

G: BRENG ONS BIJ UW GOEDE GENADE, O GOD
OPDAT WIJ IN VREDE EN VRIJHEID ZULLEN LEVEN.
AMEN.

(gemeente gaat zitten)

Kyrielied: Gez. 490: 1, 2, 3, 4 en 10



1 Hier is een stad gebouwd
o - ver - al om ons heen,
hui-zen en bo-men en
mensen van licht en steen.

2 Huizen van vrede voor
mensen van vlees en bloed.
veilig onveilig, zo
leven zij bitterzoet.

3 Overal haast en ver-
keer dat geen richting heeft,
wolken lawaai als een
vuur dat geen warmte geeft.

4 woorden gaan over en weer
waar de mensen zijn.
Woorden van lief en leef,
rouw en geboortepijn

10 Is er een stad zonder
dood zonder duisternis,
komt er een stad
waar de zon niet meer nodig is?

Gloria: Gez. 103e, 3x gezongen



Bless the Lord, my soul, and bless God's ho-ly name.

Bless the Lord, my soul, who leads me in-to life.

The musical score consists of two systems. Each system has a vocal line (treble clef) and a piano accompaniment line (bass clef). The key signature is one flat (B-flat) and the time signature is 4/4. The first system ends with a repeat sign, and the second system ends with a double bar line and repeat dots.

Gebed van de zondag

Gesprek met de kinderen

Inleiding

Lezing OT: Numeri 35: 9-15

9 De HEER zei tegen Mozes: 10 'Zeg tegen de Israëlieten: "Wanneer jullie de Jordaan oversteken naar Kanaän, 11 moeten jullie een aantal steden uitkiezen die als vrijplaats kunnen dienen; dan kan iemand die zonder opzet een ander heeft gedood daarheen uitwijken. 12 Die steden dienen als vrijplaats tegen bloedwrekers, zodat voorkomen wordt dat iemand die een ander gedood heeft, sterft voordat hij voor de gemeenschap heeft terechtgestaan. 13 Van de steden die jullie afstaan, moeten er zes een vrijplaats zijn: 14 15 drie steden aan de overkant van de Jordaan en drie in Kanaän. Deze zes steden moeten een vrijplaats zijn voor zowel de Israëlieten als de vreemdelingen die bij jullie wonen of tijdelijk bij je verblijven, zodat iedereen die zonder opzet een ander heeft gedood, daarheen kan vluchten.

Lied: Gez. 175



1 Wij heb-ben een ster-ke stad,
 een stad met mu-ren en schan-sen,
 wij heb-ben een ster-ke stad,
 een stad waar de kin-de-ren dan-sen
 en waar men mu-ziek maakt en zingt,
 een stad door de Heer om-ringd.

2. Wie wonen daar in die stad,
 die stad op d' nieuwe aarde?
 Een volk dat de Heer aanbad
 en d' trouw aan zijn roeping bewaarde.
 O poortwachter, open de poort
 voor al wie vertrouwt 'p zijn woord!

3. Vertrouw op de Heer, vertrouw,
 want eeuwig zal Hij ons dragen.
 De vesting zo hoog gebouwd,
 die heeft Hij ternedergeslagen
 maar mensen die steeds zijn geknecht
 die wandelen hier in 't licht.

4. Rechtvaardigen, hier 's uw stad,
 standvast'gen, hier uw sterkte.
 Een ruimte die niemand mat,
 een toekomst die niemand bewerkt
 dan Israëls Heiland alleen,
 Hij voert de verdrukten 'rheen.

Lezing NT: Matteüs: 5: 13-16

13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrap.

14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Lied: Gez. 737: 1, 2, 3, 5 en 20, 21

1 Jeruzalem, mijn vaderstad,
mijn moederhuis, wanneer
zal ik u zien zoals ge zijt,
de bruid van onze Heer?

2. Daar is geen pijn en geen verdriet,
geen afgunst en geen nijd,
en angst en armoe zijn er niet
maar altijd vrolijkheid.

3. Daar is geen zon, daar is geen maan,
geen mist, geen duisternis,
maar 't licht komt van de troon vandaan
waar de Messias is.

5. God geve mij, Jeruzalem,
dat ik eens op een dag
een pelgrim aan uw poorten ben
en dat ik binnen mag.

20. Van alle kanten komen zij
de lange lanen door,
het is een eindeloze rij,
de kinderen gaan voor.

21. Jeruzalem, mijn vaderhuis,
mijn moederstad, wanneer
zal ik u zien? Wij zijn op reis
naar u en naar de Heer

Verbeelding van 'De Vrijstad' door jongeren van 10rs@work en de Jeugdkerk

Overdenking

Gespreksgroepjes en verbeelding

We gaan uiteen in gesprekskringen van ca tien personen om te praten over: Hoe ben jij wel eens een 'vrijstad' geweest voor een ander, of hoe is een ander wel eens een vrijstad geweest voor jou? Maak als groepje van één voorbeeld een verbeelding, en laat die zien in de grote kring.

De jongeren van 10rs@work en de Jeugdkerk vormen een eigen kring en formuleren samen de regels voor een vrij- stad in Nederland in onze eigen tijd.

Lied: Gez. 838: 1 en 3

1 O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

GEBEDEN EN COLLECTE _____

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader

Collecte: Eén collecte voor:

- Kerkinactie (1/3) in Oeganda
- en de onkosten van deze dienst (2/3)

Slotlied: 'Van de vrede blij je dromen' (MAW 32) (staande)

1. Van de vrede blij je dromen, van een
we - reld in het groen, waar ver-driet niet meer kan
ko - men, waar geen mens je kwaad zal
doen. Niemand bang meer en al - leen zonen
warm - te om je heen. Niemand bang meer en al -
leen, zonen warm - te om je heen.

2. Samen zullen wij weer leren
van de vrede, hoe dat moet,
hoe je onrecht om kunt keren
tot iets heels en tot iets goeds.
Zodat alles anders wordt,
dichter bij de droom van God. (2x)

3. Van raketten en van zwaarden
maken wij gewoon een ploeg
en wij zaaien op de aarde
graan voor allen, brood genoeg.
Liefde huist in elke straat,
niemand wordt er meer soldaat. (2x)

4 Van de vrede blijf je dromen,
jij zult zien, soms, hier en daar,
hoe er steeds meer mensen komen
die niet vechten met elkaar.
Die de wegen gaan van God,
tot de aarde hemel wordt. (2x)

Zegen, door de gemeente beantwoord met: **Amen** (staande)

- * Na de dienst: Koffie, thee, limonade en de lunch
- * Het opruimen van tafels, stoelen, etc. doen we pas ná de lunch!
- * Vanaf eind van de middag is deze Startdienst te beluisteren via kerkdienstgemist.nl
- * Van deze Startdienst worden foto's gemaakt die op de website van onze gemeente geplaatst worden. Als je niet herkenbaar op de website wilt komen, stuur dan een mail naar: kerkelijkkantoor@pknculemborg.nl